

Een thuis voor Adina



Adina is een jonge vrouw van 31 jaar. Al vaker hebben we over haar geschreven. Adina heeft een zeer onstuimig verleden. Haar leven is niet bepaald makkelijk verlopen. Bij geboorte bleef zij direct op de kraamafdeling, omdat haar familie niet voor haar kon zorgen. Toen ze nog maar 3 maanden oud was, overleed haar moeder. Haar vader nam afstand van haar. Adina ging naar een kindertehuis. Haar andere (stief) broers en -zussen gingen naar andere kindertehuizen. In het kindertehuis ontving Adina onderdak, onderwijs en eten. Hier was zij erg blij mee, maar het gemis van een familie was groot. Die warmte en liefde heeft Adina niet gekend.

Adina vertelt:

“Mijn hele leven was ik omringd door mensen die ik niet ken. Mijn familie stond nooit naast mij. Ik had niemand waar ik leuke momenten of mijn problemen mee kon delen. Iedereen had het druk met zichzelf. Aan mij werd voorbijgegaan. Nooit heb ik te horen gekregen dat iemand van mij houdt. Deze woorden kreeg ik ook in het kindertehuis niet te horen.”

“Aan mij werd voorbijgegaan.”

Verplicht prostitutie

Dat Adina een moeilijk kindertijd en jeugd heeft gehad, wordt helaas zichtbaar in haar verdere leven. Op achttienjarige leeftijd komt zij op straat terecht en wordt al snel moeder. Om aan eten te komen, bedelt en steelt ze. Door diefstal moet zij een gevangenisstraf uitzitten van 1 ½ jaar.

Inmiddels is Adina moeder van 5 kinderen. Om voor haar kinderen te kunnen zorgen, ging zij de prostitutie in.

Wij hadden al contact met Adina toen zij nog op straat leefde. Zo kwam zij bij Casa Lumina terecht, samen met haar kinderen. Wij willen haar graag helpen om haar leven weer op de rit te krijgen. Wij willen tegen haar zeggen: wij zien naar jou om! Zij krijgt praktische, maar ook pastorale hulp.

Zij is wel geliefd

Casa Lumina biedt haar een kamer aan, zodat ze haar levensstijl kan beteren. In de eerste periode ging het nog even moeizaam. Ze kreeg een relatie met een 'lieve' man. Gevoelig en eenzaam als ze is, werd deze relatie veel te intiem en werd Adina opnieuw zwanger. Deze 'lieve' man liet haar toen in de steek. Adina ging door een grote depressie. Dankzij de medewerkers van Casa Lumina kwam zij er weer uit en is David geboren.

Adina's achtergrond volgt haar nog steeds, maar wij geloven en bidden dat zij, samen met God, haar leven kan veranderen. Dat ze mag weten: ze is wel geliefd, ze is wel kostbaar. Voor ons, en voor God.

Wilt u ons helpen? Uw gift is welkom op ING 3584 t.n.v. Stichting Children's Relief, o.v.v. Kamer Adina.



Dit kwartaalblad is een uitgave van de stichting Children's Relief. Children's Relief zet zich in om in woord en daad de situatie van kinderen in achterstandssituaties in Oost-Europa te verbeteren. Zij verkondigt Gods Woord, stimuleert de kinderen in hun ontwikkeling en helpt hen een zelfstandig leven op te bouwen. Zij begeleidt mensen die zich voor een lange termijn inzetten en organiseert werkvakanties.

Stichting Children's Relief is verbonden met Stichting OostEuropa Zending.



Redactie

Olga van Lavieren
Bianca Richter
Jantine Tromp
Tineke de Kwant

Adres

Postbus 2026,
2930 AA Krimpen aan de Lek
Tiendweg 9,
2931 LC Krimpen aan de Lek
Telefoon (00 31) 0180 – 52 19 66
Fax (00 31) 0180 – 52 25 24

E-mail en website

info@childrensrelief.nl
www.childrensrelief.nl

Giften/legaten

ING 3584
Rabobank 1333.76.699
t.n.v. Stichting Children's Relief
Krimpen aan de Lek
ANBI erkend



Betalingen vanuit buitenland

ING Bank 3584
IBAN Code: NL93INGB0000003584
BIC (Swift) Code: INGBNL2A

Rabobank 1333.76.699
IBAN Code:
NL38 RABO 0133 3766 99 EUR
BIC (Swift) Code: RABONL2U

Kamer van Koophandel
Regio Rotterdam, nr. 24416473

Children's Relief



Niemand geeft om hen

“Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.” Marcus 10:14 (NBV)

In Oekraïne leven veel kinderen waar niemand voor zorgt. Veel gezinnen kampen met armoede- en alcoholproblemen. Viki Antal zag de nood en wist zich geroepen door God om wekelijks kinderprogramma's in zigeunerkampen, kindertehuizen en scholen te organiseren. Zij vertelt over de kinderen in Kerestur.

Speciaal onderwijs in Kerestur

“In Kerestur is een speciale school voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen in de leeftijd van 6 tot 17 jaar. Gedurende het hele jaar wonen zij in het internaat. In de zomervakantie moeten zij naar huis, want de regering heeft dan geen geld om hen te verzorgen. Hier wonen kinderen met o.a. autisme, het downsyndroom, spasme en kinder- verlamming. Hun ogen stralen leed uit. Van deze kinderen is ongeveer 2% gezond.

De directeur van de school houdt van deze kinderen en is bezorgd over hun toekomst. Hij is erg open en weet alles over elk kind. Dit is niet vanzelfsprekend.

Negen jaar geleden bezocht ik deze school voor het eerst. Dit maakte diepe indruk op mij. Elke dinsdag bezoek ik de kinderen om hen over de liefde van Christus te vertellen. Zij zijn misschien een last voor hun

ouders of deze samenleving, maar niet voor Jezus.

Achter hun glimlachende gezichtjes, schuilt een wereld van leed. Soms vertellen de kinderen iets over hun leven. Graag deel ik een paar van deze verhalen met u.

Rostik

Rostik heeft het downsyndroom. Bij onze eerste ontmoeting was hij erg lawaaierig. Hij schreeuwde en deed zijn handen over zijn oren. Hij zat in een hoekje en was bang om zelfs maar naar ons te kijken. De onderwijzer vertelde dat de jongen een trauma heeft waardoor hij bang is voor volwassenen. Ze nam hem apart als wij kwamen. Na ongeveer twee maanden kwam hij bij de anderen aan tafel zitten en deed mee aan het programma! Wat een doorbraak. Stap voor stap kwam hij dus letterlijk en figuurlijk dichterbij en ging ons vertrouwen. Een wonder van God!



Infobulletin voor hulp
aan kinderen
Jaargang 24, nr. 6
December 2013
ISSN: 1385-7142
Verschijnt minstens
viermaal per jaar

Children's Relief is verbonden met
OostEuropa Zending





Wonen in een varkensstal

Eva

Eva is 12 jaar oud, maar ziet er uit alsof ze 7 jaar is. Elke keer wanneer ik kom, loopt ze naar me toe en omhelst me. Maar wanneer ik haar gezicht wil strelen dan trekt zij zich terug van angst. De directeur legde me uit waarom: Acht maanden geleden haalde de directeur haar op. Hij was gechoqueerd.

helemaal geen spijt toonde van wat zij Eva had aangedaan. Zij zit nu voor 6 jaar in de gevangenis voor. De laatste keer dat wij met Eva baden, vroeg zij of wij voor haar moeder konden bidden...

Misha & Olga

Misha (6 jaar) en Olga (7 jaar) zijn broer en zus. Altijd waren zij samen en hielden

Moeder toonde helemaal geen spijt van wat zij Eva had aangedaan

Eva, en haar aan alcohol verslaafde moeder, woonden in een verwaarloosd huis. Het bleek dat Eva's broertjes en zusjes al eerder naar verschillende internaten zijn gebracht. In het huis stonden wat meubeltjes die uit elkaar vielen. De elektriciteit was al jaren geleden afgesloten. De ramen waren bedekt met kranten. Het huis was vies en stonk. Eva sliep in een vuil bed en naast haar sliep een dronken oude man. De burens wisten bij de kinderbescherming geklaagd. Ze hadden er genoeg van dat haar moeder haar zo intens verwaarloosde.

De politie werd erbij geroepen, want Eva begon te vertellen over de verschrikkelijke dingen die haar waren overkomen: haar moeder dwong haar om samen met een man in het bed te gaan liggen. De mannen betaalden met alcohol. Het meest verdrietige is nog wel dat de moeder

zij elkaars hand vast. Misha is autistisch. De kinderbescherming trof de moeder dronken thuis. Het stonk verschrikkelijk. Er werd gevraagd waar haar kinderen waren. Er werd slechts achteloos naar de achtertuin gewezen. De kinderen woonden in een varkensstal en sliepen op een vuile deken. Zelfs de burens wisten dat niet. Zij kregen amper te eten. Deze moeder kreeg maar drie jaar voorwaardelijk.

Olga kan nu een beetje praten, maar Misha helemaal niet. Een keer zag ik hoe Misha iets aan zijn zus vertelde in hun eigen taaltje. Hij leeft in zijn eigen wereld. Door de liefde voor zijn zus, komt hij soms in onze wereld. Ik geloof dat de Here Jezus hun leven kan helen. Hij kijkt naar hen en ziet hen niet als een vergissing. Hij houdt van hen." *Viki Antal*

Wilt u Viki ondersteunen in dit mooie werk, zodat zij elke week deze kinderen kan bezoeken en hen kan vertellen over de liefde van God? Zij heeft voor al haar werk 400 euro per maand nodig. Maak dan uw gift over op ING 3584 t.n.v. Stichting Children's Relief, o.v.v. werk Viki Antal

Persoonlijk



Olga van Lavieren

Wederom sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld, wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Joh. 8: 12 (NBG)

In de loop der eeuwen is er al vaak geschreven en gesproken over bovengestane Bijbeltekst. Vooral wanneer we spreken over Kerst. De plaats waar de Here Jezus geboren zou worden, werd aangewezen door een schijnende ster. De Here Jezus Zelf wordt ook de Morgenster genoemd. Dit is de ster die van Oost naar West gaat, vlak voordat de zon opkomt. Hoe wonderlijk is toch dit licht van God.

De Here Jezus kwam als een baby naar deze wereld. Er was geen ruimte voor Hem en moest in een stal geboren worden. Toch kwam Hij juist om ons te laten zien dat er heel veel ruimte is bij God, onze Vader. Kerst heeft vele betekenissen. Er kwam vergeving van zonden, bevrijding, heel veel meer, en... licht.

Beseffen wij hoe hard wij de Here Jezus, die het Licht is, nodig hebben? Dit is het Licht dat in ons leven gaat schijnen wanneer wij Hem volgen. Dat schijnt op de dingen die niet goed zijn. Wat maakt dat wij dingen graag willen veranderen ten goede.

De Here Jezus is natuurlijk veel meer dan het licht, Hij is alles in allen, door God. Wanneer wij Hem volgen, zegt Gods Woord, wandelen wij nooit meer in de duisternis.

Mijn verlangen is om altijd in Zijn licht te wandelen. Zijn licht om mij heen te verspreiden naar mensen en kinderen in nood. Ik hoop dat dit ook uw verlangen is.

Namens het hele zendingsteam van Children's Relief, OostEuropa Zending en Kinder Sponsor Plan, wensen wij u allen een gelukkig kerstfeest en een gezegend 2014

VACATURES

MISSIE EN VISIE

Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. Jakobus 1:27 (NBV)

Children's Relief ondersteunt kinderen die in Oost-Europa opgroeien in achterstandssituaties. Zij zijn het meest kwetsbaar en hebben weinig kans op een goede toekomst. De projecten van Children's Relief richten zich op goede scholing, opvoeding, zorg en aandacht. Het welzijn van de kinderen staat bij ons voorop. Zij moeten zich kunnen ontplooiën tot gezonde volwassenen. Zo kunnen zij betere kansen krijgen in de maatschappij.

Onze drijfveer is het geloof in Jezus Christus. Vanuit dat geloof wil Children's Relief mensen enthousiast maken om zich in te zetten voor de zwakkeren op deze wereld.

Wij laten ons in ons werk leiden door de volgende kernwaarden: persoonlijk, praktisch, bewogen, samenwerken en christelijk. Wij geloven, dat het leven van ieder mens waardevol en kostbaar is. Dat wij in deze mensen moeten investeren vanuit de opdracht onze naasten lief te hebben als onszelf.



Bianca Richter (links) en Jantine Tromp (rechts)

VACATURES IN OEKRAÏNE

- Medewerker babyafdeling in het ziekenhuisproject*
 - Evangelisatie werk onder (zigeuner)kinderen op internaten en scholen* (zie hoofdartikel)
- *Voor minimaal één jaar beschikbaar.

VACATURES IN NEDERLAND

- PR
- Fondswerving
- Financiële administratie

Al deze vacatures zijn op vrijwillige basis. Voor meer informatie over deze vacatures zie www.childrensrelief.nl (onder 'bij ons werken') Of vraag meer informatie aan door contact met ons op te nemen via info@childrensrelief.nl of 0180-52 19 66

Hartelijk welkom op onze nieuwjaarsbijeenkomst op 4 januari 2014. Onze spreker is Dirk van Genderen. U kunt zich aanmelden via info@childrensrelief.nl of telefonisch 0180-52 19 66

Voordelig schenken



Bij een lijfrenteschenking legt u voor minimaal vijf jaar vast, dat u het werk van Children's Relief financieel ondersteunt.

U krijgt dan van elke € 100,- die u schenkt € 30,- tot € 50,- terug van de belasting, afhankelijk van de tariefgroep waarin uw inkomen valt. Dit wordt vastgelegd in een notariële akte. Children's Relief kan dit voor u regelen en neemt de notariskosten voor haar rekening. Met een lijfrenteschenking helpt u Children's Relief in haar werk en hebt u het voordeel dat uw gift volledig fiscaal aftrekbaar is.

Financieel

ACTIE 300.000 euro

Die blijven we onder uw aller aandacht brengen. Sommigen reageren spontaan met 100, 300 of zelfs 1000 en 3000 euro's naast velen die een tientje doen of 30 euro.

Maar we zijn er nog lang niet. In de kerstmaand weten we dat velen meer nadenken over de armen dan anders. Belastingaftrekbaarheid van giften speelt ook mee.

Sommigen reageren geschokt op de actie en denken ten onrechte dat er sprake is van een schuldenlast. Dat is maar ten dele zo. We voorzagen naar aanleiding van de 'geef' trend van de eerste 3 kwartalen dat er per eind december een dergelijk tekort zou kunnen ontstaan. Dus hebben we meteen deze actie gestart. Al 40 jaar houden we dergelijke acties. Dus het is niet nieuw, maar wel zijn steeds meer armen afhankelijk van onze hulpprogramma's die steeds dieper in het veld reiken. Dus doe mee en beschouw zulke acties vooral als een signaal: daar gebeurt wat goeds! Alle geld gaat naar de nood! Niets blijft ongebruikt. Gezegende Nieuw Jaar allen toegewenst!

Matthias van der Weide