



Oma Florica huilt

Twee jaar geleden schreven wij over oma Florica. Wanhopig maar resoluut om voor haar negen kleinkinderen te zorgen. Oma was toen al erg ziek. Van een voet werden haar tenen geamputeerd. Doordat er jaar in jaar uit niet genoeg geld was, moest ze haar suikerziekte verwaarlozen. Haar kleinkinderen stonden nu eenmaal op de eerste plaats. Nu komen daar de ernstige gevolgen van, want haar gezondheid ging sindsdien steeds verder achteruit. Mede dank zij u konden wij haar helpen met de nodige medicijnen. Helaas moest oma Florica opnieuw aan haar tenen geopereerd worden.

Gangreen

Vanaf de Intensive Care, werd ze meteen naar huis gestuurd. Ze kan niet meer lopen en heeft nu incontinentie materiaal nodig. Ook heeft ze een hartritme stoornis en functioneren haar nieren niet goed waardoor zij vocht vasthoudt. Haar bloeddruk is veel te hoog. Ze is bijna blind. Ook heeft ze niet de mogelijkheid om de juiste voeding te eten. Door de suikerziekte gaan de wonden niet goed dicht en blijven deze bloeden. Telkens wanneer zij naar het ziekenhuis gaat om haar wonden te laten schoonmaken, wordt er weer iets meer van haar tenen weggehaald. Altijd heeft ze antibiotica nodig zodat het gangreen onder de knie blijft.

Hulpeloos

Een van de medewerkers van Casa Lumina, Mimi, belde haar om te vragen hoe het met haar was. Praten kon ze nauwelijks, ze heeft veel pijn. Echt alles doet pijn in haar lichaam, vertelde ze huilend aan Mimi. Het is soms zwaar voor de medewerkers van Casa Lumina om dergelijke situaties mee te maken en hulpeloos te moeten toezien. Zonder hulp vanuit het Westen, kunnen zij niet veel doen. In het Westen kunnen over het algemeen zware medische problemen beter worden behandeld en is er een betere zorgverzekering.

Kansen

Wij zijn blij dat twee van haar kleinkinderen, Antonia-Alina en Cristina-Rebeca, op de kleuterschool zitten van Casa Lumina.

Wij hopen zo ons steentje te kunnen bijdragen aan de opvoeding van deze twee jonge meisjes. Wij verlangen er zo naar om kinderen te helpen die in hopeloze gezins-situaties zitten. Vanwege de armoede zouden deze kinderen geen kans krijgen. Bij Casa Lumina krijgen zij deze wel. Investeren in de kinderen staat bij Casa Lumina voorop. De ouders kunnen de kinderen niet voldoende stimuleren om naar school te gaan en te helpen met het huiswerk. Zij hoeven geen schoolgeld te betalen en ontvangen gratis onderwijs en maaltijden. Dit in tegenstelling tot de staatschool.

Hoe belangrijk is een project als Casa Lumina. Behalve dat door dit project kinderen geholpen worden naar een betere toekomst door goed onderwijs, wordt hen ook onderwezen Wie God voor hen wil zijn. De ervaring is dat kinderen dit weer doorgeven aan hun ouders.

Oma Florica wordt omringd door haar kleinkinderen. Zij houden veel van haar. Dit is een grote troost.

Mimi geeft door dat oma iedereen hartelijk bedankt voor de hulp en gebeden. Zij bidt ook voor ons.

Wilt u meehelpen, maak dan uw gift over op rekeningnummer NL93INGB0000003584 t.n.v. Stichting Children's Relief, o.v.v. 21110 Investeren in kinderen

Persoonlijk



Bianca Richter

*“Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.”
Kol. 3:15 NBV*

De laatste periode gaat het volgende lied regelmatig door mijn hoofd:

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Het is een oud gezang (LvK – gezang 285) waarin we God aanroepen en smeken om vrede. Het is dus niet zo vreemd dat juist dit lied vaak in mij opkomt gezien alle gebeurtenissen in deze wereld.

Toch kan er op bepaalde plekken waar oorlog en onrust is, vrede heersen in de harten van mensen. En andersom: op vredige plekken kunnen mensen onrustig zijn en strijden met zichzelf of God.

Het tweede couplet van dit lied heeft de volgende woorden:

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons heeft geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vrede stichters zijn.

Vrede gaat veel verder dan het uitblijven van oorlog en nare omstandigheden. De vrede van Christus mag, in alles en door alles, heersen in onze harten. Hij is de Vredestichter. Zijn Koninkrijk is reeds gekomen in ons hart. Daardoor mogen wij als navolgers van Christus de vrede doorgeven.

***Op de valreep krijgen we bericht dat oma Florica in het ziekenhuis is opgenomen. Haar kansen zijn gering. Graag gebed voor haar.**

Oorlog in het hoofd van een kind

Van binnen is het oorlog bij Arpad. Zijn ouders gingen scheiden. Hij heeft veel meegemaakt. Zijn moeder vertrok naar Hongarije en hij weet niet eens meer waar ze is. De vader van Arpad probeerde hier in Oekraïne zo goed en zo kwaad als het ging voor hem te zorgen. Vader probeerde wat te verdienen en was daarom overdag meestal niet thuis. Arpad moest zichzelf zien te redden. Armoede tekende hun leven. Toen werd er die brief bezorgd. De vader van Arpad moest naar het front om te strijden in de oorlog tegen de Russische rebellen. Wat nu? Hoe moet het nu met Arpad?

Zijn vader gaat naar "Het Arendsnest" en vraagt of Arpad daar mag wonen. Ja dat kan! Met veel liefde wordt hij nu opgevangen. Wat mooi dat we nu konden voorkomen dat Arpad op straat terecht kwam. Voorkomen is beter dan kinderen van de straat te moeten halen.

Onlangs werd er gebeld vanaf het front. Het team van Arpad's vader werd 15 minuten lang beschoten door de rebellen. Zes gewonden, maar... gelukkig, iedereen overleefde het.

Tjonge, wat een spanning voor Arpad, het flitst door zijn hoofd: wat als...? Hij moet er niet aan denken. De oorlog is honderden kilometers van hem vandaan, maar voor Arpad is de oorlog bij hem van binnen, heel dichtbij...

In het Arendsnest krijgt Arpad wat hij nodig heeft: aandacht, liefde, eten, drinken en een schoon bed. Ook kan hij naar school. Wat er ook gebeurt met zijn vader, de liefdevolle hemelse Vader zal altijd dicht bij Arpad blijven. Alleen Hij kan vrede en rust brengen in de innerlijke oorlog van Arpad.

Flora Brokaar-Cornet



U kunt uw bijdrage voor dit belangrijke project overmaken op rekeningnummer NL93INGB0000003584 t.n.v. Stichting Children's Relief, o.v.v. 21518 Arendsnest

Wie geeft de ouders een steuntje in de rug?



Robert-Teodor Fekete is een jongetje van drie jaar. Voor het eerst is hij op de kleuterschool van Casa Lumina. Hier is hij erg rustig en stil en praat nog niet veel. Hij geniet ervan om te schilderen.

Wij denken dat hij een intelligente jongen is en hopen hem te stimuleren, zodat dit tot uiting gaat komen. Het gezin (vader, moeder, twee kinderen) woont met tien personen in een sociale huurwoning. Zijn ouders zijn betrokken bij zijn onderwijs. Zij zijn erg arm, zoals elk kind wat in Casa Lumina komt.



Tabita-Rut Barbu is geboren op 3 april 2010 in Slobozia. Ze komt uit een zigeunergezin, waarvan eerder twee kinderen binnen een jaar na hun geboorte zijn overleden door een genetische afwijking. De moeder is nu weer zwanger. Het gezin heeft geen eigen huis, maar woont bij familie. De vader heeft geen vast werk, dus moeten ze rond zien te komen van de kinderbijslag. Soms wordt er wat geld bijverdiend met handel in schroot. Tabita is een sociaal meisje. Ze doet goed mee met alle activiteiten en is erg behulpzaam voor haar klasgenoten. Ze komt heel graag naar kleuterschool Vuurvliegje.

Voor meer informatie om een kind te sponsoren om naar school te kunnen gaan: stuur een email naar: info@childrensrelief.nl

Met een eenmalige bijdrage zijn we ook heel blij. Uw bijdrage voor een van deze kinderen kunt u overmaken op rekeningnummer NL93INGB0000003584 t.n.v. Stichting Children's Relief, o.v.v. naam kind

Zijn wij op zoek naar jou?

Onze trouwe vrijwilligster Tineke de Kwant heeft i.v.m. andere werkzaamheden en een studie besloten per januari haar taken bij Stichting Children's Relief neer te leggen. Dit vinden wij uiteraard erg jammer, maar wij zijn blij en dankbaar voor haar inzet de afgelopen jaren. Nu zoeken wij iemand die het stokje van Tineke wil overnemen. Zij vertelt over haar werk: "Met veel plezier heb ik heel wat jaren bij Stichting Children's Relief gewerkt. Ik deed de correspondentie en de administratie voor verschillende sponsorprojecten. Hiervoor ben ik ook naar Roemenië afgereisd om de projecten en de medewerkers aldaar te bezoeken. Ook zorgde ik ervoor dat onze zendingswerkers ieder jaar een felicitatiekaart voor hun verjaardag kregen. Verder stuurde ik bedankbrieven naar mensen die ons steunen. Bijzonder afwisselend werk, maar vooral ook fijne collega's!" De functie is op vrijwillige basis en voor minimaal 1 dag in de week. Interesse? Vraag het vrijwilligersaanmeldingsformulier aan via info@childrensrelief.nl



Redactie:
Olga van Lavieren - Bianca Richter
Jantine Tromp - Tineke de Kwant

Adres
Postbus 2026, 2930 AA Krimpen aan de Lek
Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek
Telefoon (00 31) 0180 - 52 19 66
Fax (00 31) 0180 - 52 25 24

E-mail en website
info@childrensrelief.nl
www.childrensrelief.nl

Kamer van Koophandel
Regio Rotterdam,
Nr. 24416473

Giften/legaten
IBAN: NL93INGB0000003584
BIC (Swift) Code: INGBNL2A
NL38RABO0133376699
BIC (Swift) Code: RABONL2U
t.n.v. Stg. Children's Relief
Krimpen aan de Lek
ANBI erkend

Children's Relief is verbonden met OostEuropa Zending



Voor spoedcontact:
Olga 06-30314033