



Zonder liefde

Al vele jaren investeert Viki Antal in zigeunerkinderen die in verschillende kampen en internaten wonen. Zij bezoekt wekelijks dezelfde kinderen. Soms mogen we hiervan de vruchten zien. Viki brengt verslag uit:

Boodschap van Liefde

Ik ben blij om te kunnen vertellen dat ik al vele jaren dit mooie werk mag doen. Ik wil de kinderen echt bereiken met het evangelie en hen over de liefde van God vertellen. Deze boodschap van liefde is hier zo nodig. Niet alle kinderen gaan naar school. Als kinderen naar school gaan, leren ze de basisdingen. Ik vertel de kinderen graag over Jezus. Meestal doe ik dit alleen, maar soms werk ik samen met Szveta, een meisje uit een zigeunerkamp. Ik hoop dat God haar gaat vormen, zodat zij deze bediening in het dorp straks kan oppakken.

Toekomstdromen

Het verkondigen van het evangelie is het hoofddoel. Daarnaast proberen we vele andere dingen te bereiken. We willen de kinderen leren dat zij toekomstdromen mogen hebben; een doel in hun leven. Helaas moet ik uit ervaring opmaken, dat de meeste kinderen denken dat er geen beter leven voor hen is weggelegd.

Onvervulde hoop

Graag vertel ik u over een aandoenlijk verhaal dat ik laatst meemaakte. Veel van de kinderen die ik onderwijs, zijn geen lieverdjes... Soms moet ik kinderen wegsturen, omdat ik anders mijn bijbelverhaal niet kan vertellen. Ferike is zo'n jongen. Hij is 12 jaar en komt elke week naar de bijbelles. Na twee maanden kwam hij huilend naar me toe. Hij vertelde dat zijn moeder hem had verlaten. Nu pas begreep ik zijn gedrag. Hij wist niet waar hij met zijn verdriet naar toe moest en uitte het op deze

manier. Elke dag hoopte hij dat zijn moeder terug zou komen. Hij zei dat hij veel van zijn moeder houdt.

Hevig verlangen

Ik heb geprobeerd Feri te kalmeren en uitgelegd dat met God alle dingen mogelijk zijn. We hebben samen gebeden voor deze situatie. In het bijzonder voor zijn moeder en broers en zussen. Opnieuw greep het mij enorm aan te ontdekken dat ieder kind zijn moeder nodig heeft en hevig verlangt naar een gezin.

Binnenkort is het kerstvakantie. Wij hopen dan een kleine samenkomst te organiseren voor ouders waarbij we een film over de geboorte van Jezus bekijken. Een prachtige mogelijkheid om het evangelie te delen met volwassenen.

Genoeg redenen tot dankbaarheid. De Heer is trouw en Zijn genade is groot.

Viki Antal

Wilt u het werk van Viki onder de zigeunerkinderen ondersteunen? Dit kan geheel vrijblijvend met eenmalige giften, maar wij zoeken ook altijd naar structurele ondersteuning. Wilt u meehelpen?

Maak dan uw gift over op rekeningnummer NL93INGB0000003584 t.n.v. Stichting Children's Relief, o.v.v. 21515 Zigeunerkinderen

Persoonlijk



Jantine Tromp

Mattheus 2:11: .. en neervallende hebben zij Hem aanbeden.. (SV)

De tekst van een bekend kerstlied speelt al dagen door mijn hoofd. Het begint zo: Komt allen tezamen, jubelend van vreugde..., en eindigt met: Komt laten wij aanbidden, die Koning.

De wijzen kwamen naar Jeruzalem om de Koning die geboren was te aanbidden, lezen we in Mattheus 2:3. Toen ze van Herodus gehoord hadden dat ze in Bethlehem moesten zijn, zijn ze doorgereisd. En zie, de ster die ze in het oosten hadden gezien, ging hen voor. Wat bijzonder. We lezen verder: En ze verheugden zich met grote vreugde! De ster bleef staan boven de plaats waar het Kind was. Ze zijn het huis binnengegaan en hebben het Kind gevonden en hebben Hem aanbeden. Wat een betekenis zit er achter die woorden. Ze hebben gezocht en hebben Hem gevonden. Ze hebben geloofd en aanbeden.

Ik zie het voor me, volwassen mannen beladen met geschenken die neerknielden voor Jezus en Hem aanbaden.

Wat een wonder is Kerst, bedenk ik me. In Johannes 1:14 staat: "Het Woord is Vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid." Van deze woorden word ik stil. Hij de Allerhoogste Koning, Schepper van alles, is een baby'tje geworden voor ons, omdat Hij zoveel van u/jou houdt.

Gaat het met Kerst niet hierom, Hem te aanbidden! Kom, laten wij ook naar Hem toe gaan en Hem aanbidden. Onze Immanuel, Vredevorst, Wonderbare Raadsman. Mijn verlangen deze Kerst is om deze Koning te aanbidden en alles van Hem te verwachten.

Wij nodigen u van harte uit op onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie op 3 januari. Aanvang: 10:00 uur. Locatie: Tiendweg 9 in Krimpen aan de Lek.

Wanhoop en hoop



In Slobozia zijn we dit nieuwe schooljaar begonnen met een nieuwe groep kinderen waarvan de meesten nog 4 jaar moeten worden. Het zijn fantastische kinderen met mogelijkheden, maar ze hebben veel oefening nodig. Gebrek aan gezonde voeding en aandacht van de ouders maakt dat deze kleintjes een enorme leerachterstand hebben. Maar heel langzaam lukt het hen om zich te ontwikkelen tot het niveau van hun leeftijdsgenootjes. Cristi Panainte is zo'n voorbeeld.

Cristi komt uit een sociaal zwak gezin. Vader woont thuis, maar zijn moeder is vertrokken naar Italië. Zijn grote zus zorgt voor hem. Het gezin woont tegenover de kleuterschool. Omdat de ouders geen geld hebben zijn de kinderen slecht of niet gekleed. Er waren dagen waarop ik de kinderen hun moeder hoorde roepen, omdat ze honger hadden.

Het deed me pijn naar dit kind te kijken, hij was bang, zat alleen maar met gebogen hoofd en durfde niet te praten. Als ik probeerde hem te benaderen om hem te troosten, beefde hij. Hij wist niet hoe hij aan tafel moest eten en huilde steeds. De kleuterschool, het speelgoed, het eten en liefde van de juffrouw hebben hem hiermee geholpen.

In het begin sloeg hij alle kinderen die in zijn buurt kwamen. Hij at alleen maar en plaste elke dag in zijn broek. Nu praat Cristi al een beetje en werkt zelfs goed. Ook speelt hij nu met de andere kinderen en plast niet meer in zijn broek. Hij heeft geleerd netjes te eten, kent de regels voor persoonlijke hygiëne en weet dat we voor het eten bidden!

Investeren in de kinderen. Dat is onze missie. En zo ziet u dat een onderwijsproject nog veel meer doet dan onderwijs geven.

Ook kunt u een kind ondersteunen voor winterschoenen: € 15 p.p. Er zijn 42 kinderen.

U kunt uw bijdrage voor dit project overmaken op rekeningnummer NL93INGB0000003584 t.n.v. Stichting Children's Relief, o.v.v. 21202 Kleuterschool of schoenen

Wie geeft de ouders een steuntje in de rug?



Alex Timotei heeft het afgelopen schooljaar veel geleerd op de kleuterschool in Slobozia. Het is een slimme jongen, hij pakt alles snel op. Hij herkent de verschillende kleuren en vormen en hij kan al een beetje tellen.

Alex is sociaal, hij heeft vriendjes en kan goed samen spelen. Hij komt graag naar school en vindt het heerlijk om te tekenen en te kleuren. In het gezin is weer een baby geboren, er zijn nu twaalf kinderen om te voeden en te verzorgen. Dit valt niet mee voor de ouders, maar ze doen hun best. De moeder heeft een zware zwangerschap en bevalling gehad en heeft daar nog allerlei lichamelijke klachten aan overgehouden. De vader werkt hard om voor zijn gezin te kunnen zorgen.



Emilia-Natalia Bagoly kwam dit jaar voor de eerste keer naar de kleuterschool van Casa Lumina. Ze is enig kind en woont samen met haar vader en moeder. Op school vindt Emilia het leuk om met de andere kinderen te spelen. Haar thuissituatie is stabiel. Haar ouders hebben het niet breed, maar omdat vader regelmatig een dag kan werken, verdienen ze net genoeg geld voor de huur en eten. Ook zijn de ouders bijzonder betrokken bij het onderwijs van hun dochter. Toch kunnen ook zij goed een steuntje in de rug gebruiken!

Voor meer informatie om een kind te sponsoren om naar school te kunnen gaan: stuur een email naar: info@childrensrelief.nl

Met een eenmalige bijdrage zijn we ook heel blij.

Uw bijdrage voor een van deze kinderen kunt u overmaken op rekeningnummer NL93INGB0000003584 t.n.v. Stichting Children's Relief, o.v.v. naam kind.

Schamel huisje, hoge huur



Ramona, een bekende van Casa Lumina.

Al haar kinderen zijn 'opgegroeid' in Casa Lumina. De oudste, Alexandra, zit nu in de eerste klas van de lager school en krijgt huiswerkbegeleiding. Denisa en George zitten nog op onze kleuterschool. Met David en Rebeca komt Ramona naar ons programma voor Moeder en Kind.

Ze woont met haar man en kinderen in een klein huisje van klei. Ook woont

haar zwager met zijn vrouw en haar psychisch zieke zus bij hen in, alsmede haar schoonmoeder. De mannen komen moeilijk aan werk, omdat zij geen enkele opleiding hebben genoten. Soms vinden zij werk in de bouw, maar in de winter ligt dit helaas stil. Voor dit schamele huisje met slechts twee kamers, zonder elektriciteit, water, toilet, keuken en badkamer, betalen zij € 70 p.m. aan huur. Dit kunnen zij helaas niet betalen.

Wilt u Ramona en haar gezin helpen?

Maak dan uw gift over op rekeningnummer NL93INGB0000003584 t.n.v. Stichting Children's Relief, o.v.v. 21110 Sociaal fonds Oradea

**Wij wensen u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2015
Jantine, Bianca, Tineke en Olga**

Redactie:
Olga van Laviere - Bianca Richter
Jantine Tromp

Adres
Postbus 2026, 2930 AA Krimpen aan de Lek
Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek
Telefoon (00 31) 0180 - 52 19 66
Fax (00 31) 0180 - 52 25 24

E-mail en website
info@childrensrelief.nl
www.childrensrelief.nl

Kamer van Koophandel
Regio Rotterdam,
Nr. 24416473

Giften/legaten
IBAN: NL93INGB0000003584
BIC (Swift) Code: INGBNL2A
NL38RABO0133376699
BIC (Swift) Code: RABONL2U
t.n.v. Stg. Children's Relief
Krimpen aan de Lek
ANBI erkend

Children's Relief is verbonden met OostEuropa Zending



Voor spoedcontact:
Olga 06-30314033