



Persoonlijk



Bianca Richter

God, de Heer, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan. Gen. 3:21 (NBV)

Adam en Eva hebben zojuist de meest grote fout gemaakt in de geschiedenis van de mensheid... Ze hebben zich niet gehouden aan Gods voorschriften. Nu zijn ze zich bewust van hun naaktheid. Wellicht voelen ze zich letterlijk en figuurlijk naakt voor God. Op diezelfde dag zoekt God de mens. "Waar ben je?", vraagt God (vers 9). Hij zoekt ze en gaat met hen in gesprek. Dit gesprek moet heftig zijn geweest. De mens zal verder leven in een gebroken wereld. Dit ondervinden wij nog elke dag. Maar we zien ook een hele andere kant van God. Net nadat Adam en Eva de meest fatale fout hebben gemaakt en God eerst Zijn boosheid toont, komt God in vers 21 tevoorschijn als een zorgzame Vader.

"God, de Heer, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren van dierenvellen en trok hun die aan."

God maakt kleren voor Adam en Eva en Hij trekt ze deze kleren aan. Hoe liefdevol is dat! Ik vind zo mooi dat God Adam en Eva de kleren aantrekt. Zo zien we gelijk in het begin van de Bijbel al de veelzijdigheid van God. Hij is rechtvaardig, maar Hij is ook liefdevol en zorgzaam.

Die liefde laat God ook zien door de komst van Jezus. In Galaten 3:27 staat het zo mooi: "Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed". We zijn bekleed met Christus. We mogen nieuwe kleren aantrekken die ons vergeving schenken.

Dit beeld van kleren aantrekken doet me denken aan het hoofdartikel van deze nieuwsbrief. Gergeu krijgt een nieuwe jas aangeboden, zonder oordeel. Zoals God liefdevol voor ons zorgt, zo mogen wij Zijn liefde doorgeven door anderen een jas aan te bieden. Ontvang eerst die "jas" van Hem. Vervolgens mag jij Gods liefde uitstralen in deze wereld; er zijn nog veel mensen die nog geen "jas" hebben...

Gergeu verkoopt zijn jas!

Er loopt een jongen op straat. Zijn schoenen en jas zijn kapot. Hij ziet er onverzorgd uit. Hij weet niet wat hij met zijn leven moet doen en hangt maar wat rond. Een medewerker van het straatkinderenproject heeft deze jongen op het oog. Wie is hij? Wat doet hij?

Niets over voor Gergeu

Honger, honger en nog eens honger. Gergeu doet er alles aan om zijn knorrende maag tot rust te brengen. Hij verzamelt oud ijzer om te verkopen. Zo kan hij weer een brood kopen. Rondhangen en bedelen; dat is zijn leven.

Zijn moeder is een paar jaar geleden overleden. Zijn vader is alcoholist. Het maandelijks inkomen bedraagt 300 grivna. Dat is omgerekend € 15,-.

Door de oorlog in het land zijn de prijzen van producten enorm gestegen. Een kilo suiker kost nu omgerekend € 1,-. Een brood kost € 0,35. Bovendien moet vader van die € 15,- ook nog eens zijn drank kopen. Voor Gergeu blijft er praktisch niks over. Hij moet zelf maar kijken hoe hij moet overleven.

Niks te eten

De medewerkers van "Het Arendsnest" nodigen de jongen van harte uit om naar de dagopvang te komen. Als hij daar komt, kijkt hij al uit naar de warme maaltijd die hij daar zal krijgen.

Vanuit hulpgoederen uit Nederland krijgt Gergeu een goede jas. Als de medewerkers na een paar weken zien dat Gergeu nog steeds met zijn kapotte jas loopt, vragen ze wat er aan de hand is. Gergeu vertelt verlegen dat er bij zijn vader niks te eten was en hij zo'n honger had. Daarom had hij de jas verkocht.

Tjonge, wat moet je hierop zeggen? Het is niet de bedoeling dat hij die jas verkoopt, maar wat had hij anders moeten doen?

In plaats van hem te veroordelen bekijken de medewerkers van "Het Arendsnest" het leven van deze jongen nog serieuzer.

Eindelijk een plekje

De woonruimte waar Gergeu met z'n vader woont, blijkt niet meer dan een kamer met een peertje aan het plafond. Er is geen verwarming, geen keuken, geen sanitair of stromend water. Zijn nood is zeer groot.

"Het Arendsnest" heeft financiële moeilijkheden, maar niemand kan het over zijn hart verkrijgen om hem te laten zitten in deze omstandigheden. Hij heeft gewoon hulp nodig!

De zorg van de dagopvang is niet toereikend voor hem. Daarom wordt hij liefdevol opgenomen in de 24-uursopvang. Al gauw vindt Gergeu zijn plekje in de groep. Hij komt helemaal tot rust, omdat hij niet meer hoeft te overleven.

Van persoonlijke hygiëne heeft hij nooit gehoord. Ook niet van opruimen of corveetaken. Gergeu heeft nog veel te leren, maar stap voor stap maakt hij zijn eerste vorderingen.

Hij is 12 jaar, maar kan nog nauwelijks lezen of schrijven. Gergeu wordt geholpen om naar school te gaan. Hij krijgt huiswerkbegeleiding en is voorzien van de nodige schoolspullen.

Opnieuw kreeg hij een jas uit de hulpgoederendoos, maar deze keer hoeft hij hem niet te verkopen. Hij mag vertrouwen op de zorg en de maaltijden die hij van "Het Arendsnest" krijgt.

Flora Brokaar-Cornet

Wilt u het werk van Het Arendsnest ondersteunen? Maak dan uw gift over op NL93INGB000003584 t.n.v. Stichting Children's Relief o.v.v. Het Arendsnest 21518.

Persoonlijke sponsoring

Dit jaar komen er 15 kinderen naar de kleuterschool in Casa Lumina. Juf Alina onderwijst deze kinderen. Voor 10 kinderen zoeken wij nog een sponsor. Als sponsor ondersteunt u 'uw' kind financieel zodat het naar de kleuterschool kan komen. Wij vragen u om voor hem/haar en het gezin te bidden. Wij sturen u een oorkonde en informatie over 'uw' kind.

Graag stellen wij twee kinderen aan u voor, die ook volgend jaar nog naar de kleuterschool zullen komen:



David is 4 jaar. Hij komt uit een gezin met 2 kinderen. Zijn oudere broer is blind. In het begin van het schooljaar heeft David erg moeten wennen. Nu gaat het goed en

heeft hij zijn draai gevonden. Het is een slimme jongen. Met zijn ouders en broer woont hij in een schamele sociale huurwoning. Deze woning heeft een halletje, een kamer en een keuken. Ze hebben geen badkamer. De ouders zijn betrokken bij hun kinderen. Soms gaan ze naar de kerk.



Darius is 4 jaar en woont samen met zijn moeder, oma en tante in een kleine sociale woning. Zij hebben een kamer, keuken en badkamer. Hij heeft verder geen broers of

zussen. Hij vindt het heerlijk om op school te zijn en te spelen met de andere kinderen. Ook tekenen vindt hij erg leuk. Moeder is betrokken bij het onderwijs en gaat naar de kerk.

Uw bijdrage voor één van deze kinderen kunt u overmaken op rekeningnummer:

NL93INGB0000003584

t.n.v. Stichting Children's Relief, o.v.v. 21110 - naam kind.

Met een eenmalige bijdrage (project 21110) zijn we ook heel blij.

Nieuwsberichten

Vertrek Jantine

Na 15 jaar trouwe dienst, hebben wij eind januari jl. officieel afscheid genomen van onze medewerkster Jantine Tromp. Zij heeft besloten zich de aankomende tijd te richten op haar gezin en ondertussen verder te kijken naar nieuwe wegen voor haar toekomst.

Wij zijn erg dankbaar voor haar jarenlange inzet voor de stichting. Wij wensen haar en haar familie Gods rijke zegen toe.

GEZOCHT: mensen voor een werkvakantie

Nog steeds zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die met ons in de zomer naar Oekraïne willen gaan. Mensen die hart hebben voor kinderen en voor God.

Het wordt voor gezinnen in Oekraïne steeds moeilijker om met de stijgende prijzen het hoofd boven het water te houden. Wil jij deze mensen bemoedigen? We bieden twee soorten reizen aan:

1. Ziekenhuisproject in Oekraïne.

Je helpt dan mee met de dagelijkse verzorging van de baby's in het ziekenhuis.

Deze momenten van aandacht zijn van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van het kind!

2. Vakantiebijbelclub voor de (straat)kinderen.

Door middel van allerlei soorten creativiteit, sport en spel, leren de kinderen over Gods liefde en krijgen zij een onvergetelijke tijd.

Kijk op onze website (onder werkvakanties) voor meer informatie of mail naar bianca@childrensrelief.nl

Zendingsdag zaterdag 30 mei

In samenwerking met OostEuropa Zending wordt er op zaterdag 30 mei onze jaarlijkse zendingsdag gehouden op ons kantoor. Tijdens deze dag wordt u geïnspireerd over zending. Voor kinderen is er een speciaal kinderprogramma.

Vanaf 10.00 uur is er koffie en thee. We zullen gezamenlijk lunchen in ons Zendingsgebouw. Adres: Tiendweg 9, Krimpen aan de Lek.

De nood is groot



Onze twee kleuterscholen in Roemenië verkeren in grote financiële nood. Vanwege de crisissituatie die overal in deze wereld is ontstaan, zijn de giften voor o.a. deze scholen gedaald en komen we er niet meer aan toe om het maandelijkse budget, wat zij zo hard nodig hebben om de scholen te laten draaien en de kinderen eten te geven, op tijd te sturen.

Het gaat om kleuterschool "Het Vuurvliegje" in Slobozia, het oosten van Roemenië en kleuterschool "Casa Lumina" in Oradea, het westen van Roemenië.

De schooltjes worden geheel draaiende gehouden door Roemeense medewerkers die dit werk met visie en bewogenheid doen. Zij doen dit vanuit liefde voor de kinderen en vanuit hun liefde voor God en het evangelie.

Kinderen uit zeer arme gezinnen kunnen hier onderwijs (en een maaltijd) ontvangen. Deze kinderen krijgen een kans om vanaf jonge leeftijd naar school te gaan en daar te leren. Deze mogelijkheid zouden ze anders niet hebben gehad.

Het is prachtig werk om in deze jonge levens te mogen investeren. Educatie is een uitgelezen kans om de spiraal van armoede te doorbreken. En dat is niet de enige hoop die wij willen bieden. Ook vertellen wij de kinderen van de Hemelse Hoop. Hoop doet Leven!

Wilt u ons helpen de kleuterscholen maandelijks draaiende te houden? Maak dan uw gift over op NL93INGB0000003584 t.n.v. Stichting Children's Relief, o.v.v. kleuterscholen Roemenië.

Redactie:

Olga van Laviere
Bianca Richter

Adres

Postbus 2026, 2930 AA Krimpen aan de Lek
Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek
Telefoon (00 31) 0180 - 52 19 66
Fax (00 31) 0180 - 52 25 24

E-mail en website

info@childrensrelief.nl
www.childrensrelief.nl

Kamer van Koophandel

Regio Rotterdam,
Nr. 24416473

Giften/legaten

IBAN: NL93INGB0000003584
BIC (Swift) Code: INGBNL2A
NL38RABO0133376699
BIC (Swift) Code: RABONL2U
t.n.v. Stg. Children's Relief
Krimpen aan de Lek
ANBI erkend

Children's Relief is verbonden met OostEuropa Zending



Voor speedcontact:
Olga 06-30314033