

Casa Lumina (Huis van het Licht)



Medewerkers van links naar rechts: Attila, Viorica, Alina, Cristina, Felicia, Mimi, Emanuela, Cristian (pastoraal werker), Ioana.

Sinds 2000 zet Casa Lumina zich in voor arme gezinnen; de ouders en vooral hun kinderen. In de loop der jaren hebben de projecten zich uitgebreid. Casa Lumina vindt het belangrijk te investeren in de kinderen en het uitbreiden van het Evangelie van de Here Jezus Christus. Onze medewerkers zetten zich dan ook in voor de volle honderd procent! Wij stellen hen graag aan u voor:

Attila werkt bij ons sinds 2002. Hij heeft vier kinderen en is alleenstaand. Zijn voornaamste werkzaamheden zijn het gebouw onderhouden, werken op de hulpgoederenafdeling en allerlei boodschappen doen. Tevens zorgt hij ervoor dat het gebouw warm is in de winter.

Alina is onze kleuteronderwijzeres sinds 2002. Vanzelfsprekend onderwijst zij de kleuters. Ook spreekt zij met de ouders wanneer er problemen zijn. Zij helpt de scholieren met het maken van huiswerk en organiseert de kinderfeestjes met Kerst en aan het einde van het schooljaar.

Emanuela werkt sinds kort bij ons als maatschappelijk werkster. Zij zorgt voor de sociale documenten, rapporten en contracten voor de gezinnen die in ons programma zitten. Omdat vele ouders ongeletterd zijn, gaat ze met hen mee naar diverse instanties. Zij bezoekt de gezinnen thuis. Verder helpt ze de scholieren met het maken van huiswerk.

Cristina werkt bij ons sinds 1997 als oproepkracht. Sinds 2000 is zij in vaste dienst. Ze is helemaal met het werk meegegroeid en is nu onze dagelijkse manager van Casa Lumina. Ze leidt het secretariaat, zorgt voor de nodige documenten voor de overheid en beheert de hulpgoederenafdeling.

Felicia werkt bij ons sinds 2009 als kinderpsycholoog. Zij neemt de verplichte testen af bij de kinderen, zodat de aanpak, indien nodig, veranderd kan worden. Uiteraard in overleg met de ouders. Felicia maakt rapporten voor de schoolinspectie en helpt de scholieren met het maken van huiswerk. Verder assisteert zij Cristina met het secretariaat.

Mimi werkt als vrijwilligster sinds 1997. Zij is begonnen om kledingpakketten te maken voor de gezinnen. Nu leidt zij het programma voor Moeder en Kind, bezoekt de gezinnen thuis, maakt rapporten voor de sponsors en gaat mee naar de dokter en het ziekenhuis.

Viorica werkt bij ons sinds 2012 als kinderverzorgster. Zij is kleuterklasassistente, zorgt voor de kleuters, serveert de maaltijden aan alle kinderen en ruimt daarna op. Ook helpt ze mee met schoonmaken.

Ioana werkt bij ons sinds 2005 als schoonmaakster. Ze assisteert met diverse kinderactiviteiten, let op de scholieren voordat ze aan hun huiswerk gaan beginnen en koopt medicijnen voor de zieken.

Vanuit de Roemeense overheid zijn wij verplicht goed opgeleid personeel aan te nemen om de projecten te mogen uitvoeren.

Helpt u mee zodat Casa Lumina kan blijven investeren in de kinderen. Maak uw gift over op rekeningnummer NL93INGB0000003584 t.n.v. Stichting Children's Relief, o.v.v. Casa Lumina



Dit kwartaalblad is een uitgave van de stichting Children's Relief.

Children's Relief zet zich in om in woord en daad de situatie van kinderen in achterstandssituaties in Oost-Europa te verbeteren. Zij verkondigt Gods Woord, stimuleert de kinderen in hun ontwikkeling en helpt hen een zelfstandig leven op te bouwen. Zij begeleidt mensen die zich voor een lange termijn inzetten en organiseert werkvakanties.

Stichting Children's Relief is verbonden met Stichting OostEuropa Zending.



Redactie

Olga van Lavieren
Bianca Richter
Jantine Tromp
Tineke de Kwant

Adres

Postbus 2026,
2930 AA Krimpen aan de Lek
Tlendweg 9,
2931 LC Krimpen aan de Lek
Telefoon (00 31) 0180 – 52 19 66
Fax (00 31) 0180 – 52 25 24

E-mail en website

info@childrensrelief.nl
www.childrensrelief.nl

Giften/legaten

NL93INGB0000003584
NL38 RABO 0133 3766 99
t.n.v. Stichting Children's Relief
Krimpen aan de Lek
ANBI erkend



Betalingen vanuit buitenland

NL93INGB0000003584
BIC (Swift) Code: INGBNL2A
NL38RABO0133376699
BIC (Swift) Code: RABONL2U

Kamer van Koophandel

Regio Rotterdam, nr. 24416473

Children's Relief



Familiehuis Beregowo

Gods huisgezin

In Gods gezin is plaats voor iedereen. Bij Hem mogen wij thuis komen. Hij is de Vader van alle mensen en zegt in Zijn Woord dat we moeten zorgen voor wezen en weduwen. Deze gedachten hebben ons geïnspireerd om in 2002 een kindertehuis op te zetten in gezinsverband. Het heeft zich langzaam ontwikkeld en inmiddels is haar functie en betekenis veranderd.

Een mijlpaal

Het jaar 2012 kan gezien worden als een mijlpaal voor dit tehuis. De jongens Dezső en Viktor konden vanwege hun handicap nergens geplaatst worden en bleven in het familiehuis wonen. Dit viel niet mee voor hen, maar de dag kwam dat zij een echte vader en moeder en een broer erbij kregen. De familie Birta nam zijn intrek en zo werd dit tehuis een thuis. Dit mooie project begon te lijken op het oorspronkelijke plan.

Grote vooruitgang

Na het volgen van een speciale cursus, werd het echtpaar Birta, in april vorig jaar officieel benoemd tot pleegouders. Pleegkinderen mogen nu tot hun 18e jaar in dit gezin blijven wonen. In 2013 boekten Dezső en Viktor veel vooruitgang. Zij hadden een verbazingwekkende ontwikkeling. Aan het eind van het schooljaar bereikten zij een goed gemiddelde op hun rapport. Eerst kregen zij thuis les wegens hun handicap. Nu mochten zij per 1 september 2013 naar een gewone school gaan. Zij konden deze nieuwe situatie goed aan en zijn met succes geïntegreerd. Nu kunnen zij, net als elk ander kind, samen met andere kinderen leren en spelen.

David en Karmelita

Sinds oktober 2013 zijn er twee kinderen bij gekomen: David (8) en Karmelita (6), broer en zus. Zij leren goed en gaan naar dezelfde school als Dezső en Viktor.

Hun moeder heeft drie kinderen. De vader is onbekend. In 2010 werden zij naar een weeshuis gebracht toen moeder wegens diefstal drie jaar naar de gevangenis moest. Daarna verloor moeder haar ouderlijke rechten en mochten de kinderen opgenomen worden in een pleeggezin. De familie Birta is nu bezig met de benodigde maatregelen om hun zusje (5) ook in het huisgezin op te nemen. Wij vinden het belangrijk dat broertjes en zusjes met elkaar kunnen opgroeien.

Dankbaar

Dankzij speciale giften kon het gebouw een opknabbeurt ondergaan. De jongens helpen dan graag mee met klussen. Wat waren wij blij toen wij een nieuwe verwarmingsinstallatie konden laten plaatsen. De oude functioneerde slecht en zorgde voor hoge gas- en elektriciteitsrekeningen. De nieuwe houtboiler werkt fantastisch. Ook konden wij het oude watersysteem vervangen.

Het huis is nu echt een warm thuis geworden.

Voor de lopende kosten hebben wij € 650 per maand nodig.

Helpt u mee om deze kinderen een toekomst te geven. Maak uw gift over op rekeningnummer NL93INGB0000003584 t.n.v. Stichting Children's Relief, o.v.v. Familiehuis Beregowo



Infobulletin voor hulp aan kinderen
Jaargang 25, nr. 1
Februari / Maart 2014
ISSN: 1385-7142
Verschijnt minstens viermaal per jaar

Children's Relief is verbonden met OostEuropa Zending





Elim

Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zou zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet.
Jesaja 49:15

Opening moeder en kind-huis "Elim"

(Verslag van Gudrun Bijttebier en Conny Geerse)

Op 17 januari jl. mochten wij de start van ons nieuwe project in Beregowo, Oekraïne, inwijken met een feestelijke opening. Een aantal maanden geleden schreven wij hierover en hoe bijzonder alles zijn verloop heeft gehad.

Dienstbaar

We verzamelen rond 10 uur bij het kantoor van onze partnerorganisatie in Beregowo. De directeur, Péter Gábor, opent deze dag.

Daarna heeft Baptistenvoorganger Kalman het huis gezegend en hebben we de naam op de poort onthuld. "Elim" is de naam van de oase waar God Mozes de opdracht gaf het volk te laten

God vraagt ons dienstbaar te zijn

Hij zegt dankbaar en blij te zijn nu we hier allemaal bij elkaar zijn op deze bijzondere dag. Dit met dank aan God, omdat alles van Hem is. God vraagt ons dienstbaar te zijn en via dit project mogen we dit doen. Het project Elim is bedoeld voor aanstaande jonge moeders, die in een crisissituatie terecht zijn gekomen. Vaak zien zij zelf niet hoe erg ze er aan toe zijn. Maar wanneer dit zich openbaart en de moeders open staan voor hulp, kunnen wij hen een jaar lang opvangen en begeleiden om een goede, toegewijde moeder te worden. We bieden persoonlijke hulpverleningsgesprekken aan en een programma waarin moeders onderwezen worden over opvoeding en verzorging. Zo kunnen ze zelf voor hun kindje blijven zorgen en voorkomen dat het in het ziekenhuis of een weeshuis wordt geplaatst. De kinderen zijn de toekomst, waardevolle pijlers voor de volgende generatie. Voor al deze mogelijkheden mogen wij God danken.

Herstel

Gudrun sprak haar dankbaarheid uit naar God en ook had het hoofd van de provinciale sociale dienst een woord van dank voor de goede samenwerking.

rusten en op krachten te laten komen voor hun verdere reis door de Sinaï woestijn. Daar konden zij rusten en herstellen bij de 12 bronnen en 70 palmbomen. Wat een mooi beeld voor deze jonge moeders wanneer zij in Elim toegerust en voorbereid worden op het maatschappelijk leven zoals dat in Oekraïne geleefd wordt.

Grote onzekerheid

Op dit moment hebben we een projectleider, een psychologe, een boekhouder en één mentor in dienst genomen. In de komende twee maanden willen we nog 6 mentors werven en opleiden voor dit werk. Daarna hopen we de eerste moeders te mogen ontvangen.

Met de overheid zijn we in gesprek voor financieel support. Wij vragen graag uw gebed hiervoor.

Als het huis straks in bedrijf is, is er een maandelijks budget nodig van € 3.000. We bidden en vertrouwen dat onze Hemelse Vader ook hierin zal voorzien.

Als u dit werk wilt ondersteunen maak dan uw gift over op rekeningnummer NL93INGB0000003584 t.n.v. Stichting Children's Relief, o.v.v. projectnummer 21519 Elim.

Persoonlijk



Psalm 16:1 (vert. NBG)

Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.

Deze tekst staat in onze trouwring. Mijn man Pieter koos deze tekst uit, alweer 13 jaar geleden toen wij trouwden. In de psalm staan prachtige dingen over God en wat Hij wil betekenen voor ons vandaag.

De psalm is geschreven door David en begint met een gebed waarin hij vraagt om bewaring en bescherming. Wij kunnen ons zorgen maken over veel dingen. Het is goed om elke dag weer te beseffen dat God voor ons zorgt. David gaat verder: "Ik zoek mijn bescherming bij U." Bij God kun je schuilen. Wat er ook gebeurt om je heen en in je eigen leven. Vanuit deze schuilplaats mogen wij dan weer verder de wereld in, wetend dat God bij ons is. Zoals ook David verwoordt in vers 8: "Ik stel mij de Heer bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet". David eindigt de psalm met deze prachtige woorden: "U maakt mij het pad des levens bekend, overvloed van vreugde is bij Uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig". Zo wil God ook voor ons zijn vandaag. Wij mogen bij Hem schuilen en ervaren dat Hij onze God is, Die meer voor ons wil doen dan wij ooit hadden kunnen denken.

Jantine Tromp

NIEUWSFLITSEN

NAAR SCHOOL ZONDER ETEN

In Oekraïne, net over de grens van Hongarije, ligt een dorp Muzsály. Dit is een arm dorp met bijna 2.500 inwoners. Hier zet Kinga zich in voor de dorpsgemeenschap. Kinga is getrouwd en moeder van vijf kinderen. Ze heeft sinds 2011 onder andere een gaarkeuken opgezet, die verbonden is met de Salomkerk.

Momenteel krijgen ongeveer 20 kinderen en 5 ouderen iedere werkdag een gratis maaltijd.

De gaarkeuken is bedoeld voor kinderen uit de allerarmste gezinnen. Voor deze kinderen is het normaal dat ze de hele dag met een lege maag op school zitten. Daardoor kunnen zij zich niet concentreren. Dit gaat ten koste van hun schoolresultaat. Een kind wat niets leert heeft een achterstand met als gevolg minder kansen. Deze kinderen hebben vaak te maken met ouders die geen werk hebben en daarom aan de drank gaan. Een kind droomt van een ander leven. Het is belangrijk dat ze weten dat het anders kan: daar willen wij graag aan mee blijven helpen.

Stelt u zich eens voor: een kind gaat naar school zonder eten, de hele dag honger, en krijgt pas aan het eind van de dag een droog stukje brood en waterige aardappelpoep. Het kost nog geen € 0,65 per dag om een kind een warme maaltijd te geven! In totaal is dit ruim € 400 per maand. Om de gaarkeuken te kunnen voortzetten, kunnen we niet zonder uw hulp.

Maak uw gift over op rekeningnummer NL93INGB0000003584 t.n.v. Stichting Children's Relief, o.v.v. Gaarkeuken Muzsály.



VACATURES IN OEKRAÏNE

- Medewerker babyafdeling in het ziekenhuisproject*
 - Evangelisatie werk onder (zigeuner) kinderen op internaten en scholen*
 - Dagopvang Arendsnest, bij voorkeur een man (vrouw mag ook)*
- *Voor minimaal één jaar beschikbaar.

VACATURES OP ONS KANTOOR

- PR
- Fondswerving
- Financiële administratie

Al deze vacatures zijn op vrijwillige basis.

Voor meer informatie over deze vacatures zie www.childrensrelief.nl (onder 'bij ons werken')

Of vraag meer informatie aan door contact met ons op te nemen via info@childrensrelief.nl of 0180-52 19 66

Voordelig schenken

Bij een lijfrenteschenking legt u voor minimaal vijf jaar vast, dat u het werk van Children's Relief financieel ondersteunt. U krijgt dan van elke € 100, - die u schenkt € 30, - tot € 50, - terug van de belasting, afhankelijk van de tariefgroep waarin uw inkomen valt. Sinds 1 januari 2014 kan dit rechtstreeks tussen u, de belasting en Children's Relief worden geregeld door middel van een formulier. Dit formulier kunt u bij ons aanvragen of zelf downloaden. Met een lijfrenteschenking helpt u Children's Relief in haar werk en hebt u het voordeel dat uw gift volledig fiscaal aftrekbaar is.

Vaste sponsoring van groot belang!

Met dankbaarheid aan God kijken we terug naar 2013. Alle benodigde sponsorgelden konden we naar onze projecten versturen, mede door de extra giften naar aanleiding van "Actie 300.000 euro".

Tegelijkertijd hebben we vastgesteld dat de vaste sponsors zijn gedaald. Vooruitkijkend betekent dit een maandelijks tekort van gemiddeld € 1.000 voor de diverse projecten.

Graag willen we de broodnodige hulp blijven bieden en zoeken we naar oplossingen.

Daarom is Children's Relief op zoek naar nieuwe vrienden. Vrienden die voor ons werk willen bidden, maar juist ook op financiële wijze betrokken willen raken. Een toezegging van een periodieke gift helpt ons om het werk voort te zetten. Elke bijdrage is een waardevolle investering in het leven van een kind. Met een kleine bijdrage vanaf € 5, - per maand kan men al vriend worden van Children's Relief. Ook andere giften zijn natuurlijk van harte welkom. Wacht niet langer en bouw met ons mee!

Wilt u meer informatie of uw vriendschap tonen, neem dan contact met ons op.