



Pleegkinderen dreigen hun huis te verliezen

Het familiehuis in Beregowo (Oekraïne) is in 2001 opgericht met als doel het opvangen van kinderen die in het ziekenhuis werden achtergelaten of in een weeshuis terecht waren gekomen. Naast het tijdelijk opvangen van de kinderen, lag de focus op het in gang zetten van een adoptieproces, zodat de kinderen in nieuwe liefdevolle gezinnen terecht zouden komen. Tijdens dit proces woonden kinderen in het familiehuis en werden daar psychisch en emotioneel voorbereid op hun adoptie. Ook adviseerden wij de adoptieouders. In de afgelopen jaren mochten wij, met Gods hulp, 15 kinderen en ouders begeleiden in dit bijzondere traject. Met deze gezinnen hebben wij nog steeds contact.

Verstandelijk beperkt

In 2012 is de opzet van het familiehuis veranderd. In deze periode verbleven alleen de kinderen Viktor en Dezso in het huis. Beide zijn verstandelijk beperkt. Om deze reden bleek het onmogelijk om een adoptiegezin voor hun te vinden. De begeleiding van het huis werd overgenomen door familie

te verhogen. De reden is eenvoudig: de regering heeft geld nodig om de crisis in het land te bezweren. Zij veronderstellen dat mensen die onroerend goed bezitten, geld hebben. Dat gaat echter niet op voor het familiehuis. Het zorgen voor de kinderen wordt volledig gedaan door sponsors die het project een warm hart toedragen. Een

‘Het enige huis dat hun thuis werd, mag hen niet worden afgenomen.’

Birtas. Zij besloten om deze kinderen zelf te adopteren. Dit heeft de kinderen goed gedaan. Sindsdien hebben zij zich sterk mogen ontwikkelen. Sinds familie Birtas hun intrek heeft genomen in het familiehuis, is dit huis een écht familiehuis geworden.

Uitbreiding

Het gezin breidde zich verder uit! In oktober 2013 kwamen er twee kinderen (broer en zus) bij het gezin en ook in 2014 kwam er nog een ‘broertje’ bij. Wij zijn erg blij met de ontwikkelingen van dit project. Nu mogen wij verschil maken voor 5 kinderen. Vijf kostbare mensenlevens.

Aankoop grond

Het huis waar de kinderen in wonen staat op grond van de overheid. Dit verpacht de overheid aan ons voor € 350 per jaar. De regering besloot om vanaf 1 januari 2016 de huurprijs van de grond met een tienvoud

dergelijke verhoging gaat het beschikbare budget ver te boven.

Wij hebben uw hulp nodig om deze kosten te kunnen dragen. Gelukkig is er een éénmalige uitweg die met uw hulp haalbaar moet zijn. De overheid heeft aangeboden dat wij de grond mogen kopen voor € 3.500,- (afhankelijk van de wisselkoers). Dit moeten wij met spoed betalen! Maar daarna hoeven wij nooit meer huur te betalen. De grond wordt eigendom van de stichting in Beregowo, Oekraïne, waar wij nauw mee samenwerken. Janos en Ibolya kunnen hun mooie werk voortzetten en de kinderen groeien verder in vrede op.

Helpt u ons mee zodat de kinderen hun thuis kunnen behouden? Maak dan uw gift over op N193INGB0000003584 t.n.v. Stichting Children's Relief o.v.v. 21514 Grond familiehuis (centencode 04)

Persoonlijk



Bianca Richter

Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat hij er behagen in scheidt, met eerbied en ontzag. (Hebreeën 12:28) – NBG

‘Laten we’, zo begint deze zin. Ik las een Bijbelstudie waarin stond dat er in het Bijbelboek Hebreeën, maar ook op andere plekken in de Bijbel, geregeld ‘laten we...’ of ‘laat ons’ staat. Deze woorden kan je zien als een goed voornemen. Zo aan het begin van het nieuwe jaar hebben veel mensen goede voornemens. Graag zou ik met u willen kijken naar goede voornemens die we vanuit de Bijbel kunnen halen.

In Hebreeën 12:28 lezen we eerst over het aanvaarden van het Koninkrijk, het Koninkrijk van God. Dat we Hem aanvaarden als Schepper en Heerser van deze aarde, maar ook Zijn toekomstig, volmaakt Koninkrijk. Hem erkennen en aanvaarden in al Zijn volheid. Dat is wel een voornemen waar ik me in 2016 op wil richten. Dit Koninkrijk is onwankelbaar. Hoe fijn is dat!? Een basis waarop je kunt bouwen. Ook staat erbij dat we dit in dankbaarheid mogen aanvaarden. Zijn we God nog steeds dankbaar?

Als we Zijn Koninkrijk in dankbaarheid gaan aanvaarden, kunnen we God dienen, zodat Hij er behagen in scheidt. In eerste instantie geeft God zo veel aan ons, maar als antwoord ziet Hij graag mensen die Hem dienen. Zodat ook wij meewerken aan Zijn Koninkrijk. Een Koninkrijk van recht en gerechtigheid. Een Koninkrijk van dienen en omzien naar elkaar.

Wat zijn uw goede voornemens voor dit jaar? Laten we samen Gods Koninkrijk in woord en daad verkondigen en brengen op aarde.

“Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.” NBG

Jeugd en hygiëne

Viki, onze medewerkster in Oekraïne, werkt al jaren onder tienermeisjes op internaten in Beregowo en omstreken. Ze vertelt door middel van creativiteit het evangelie. Door de persoonlijke contacten die ze met de meisjes heeft ontwikkeld, kwam zij er achter dat zij geen geld hebben om maandverband te kopen. Ook vanuit het internaat is daar geen budget voor beschikbaar. Graag zouden wij deze tienermeisjes hiermee willen helpen. Het gaat om in totaal 150 meisjes van twee internaten. Een pakje maandverband kost in Oekraïne € 1,50. Met € 18,- kunt u voor een heel jaar een meisje helpen. Meer meisjes mag natuurlijk ook.

**Maak uw gift over op
NL93INGB0000003584 t.n.v. Stg. Children's Relief, o/v 21515 Jeugd en hygiëne (centencode 05)**



10 jaar Pleegzorg Rupea



Het is bijna tien jaar geleden dat Petru en Dana Simonescu, een christelijk echtpaar uit Roemenië, zijn begonnen met het opvangen van pleegkinderen. OostEuropa Zending kent dit echtpaar via zomerkampen die wij met hun organiseerden. Children's Relief draagt dit echtpaar en hun werk een warm hart toe. Graag vertellen wij u meer over dit werk.

Het begon allemaal in 2004 met Emanuel. Een jongetje dat vanaf z'n vierde opgegroeide in het kindertehuis in Rupea. Hij was erg opstandig, trok veel negatieve aandacht en had eigenlijk niemand die werkelijk om hem gaf. Dana zag de nood van het jongetje dat werkelijk schreeuwde om liefde. Zij vroeg het kindertehuis toestemming om hem in de weekenden op te vangen. Tijdens de weekenden liet Emanuel zich van een andere kant zien. Hij was gehoorzaam en dankbaar dat hij bij hen mocht zijn. Dana begreep hoe belangrijk het voor hem was om in een familie op te groeien. Zo begon het verlangen om hem

in hun gezin op te nemen. Later bleek dat hij nog een zus, Antonia, in het kindertehuis had. Uiteraard wilde ze haar niet alleen in het kindertehuis achterlaten. Zo breidde het gezin Simonescu zich begin 2006 uit met twee pleegkinderen.

Toen ze zagen wat voor positieve invloed het familieleven op de kinderen had, was het een verlangen van de familie om voor meerdere kinderen een thuishaven te zijn. Dankzij giften vanuit Nederland heeft de familie in september 2007 een huis kunnen kopen. In juni 2008 konden ook de kinderen Andreea, Cristina en Marius deel uitmaken van dit liefdevolle gezin. Hun jongste zusje Aurelia voegde zich later ook bij de Simonescu's. Begin 2012 is Alina bij het gezin gekomen en vanaf september dat jaar is de kleine Deea in het gezin opgenomen. In september 2015 mocht ook Cami ervaren hoe het is om bij een familie te horen.

Petru en Dana dragen nu zorg voor negen kinderen. Dat vraagt best veel van de familie. Niet alleen financieel. Al de kinderen dragen traumatische ervaringen met zich mee. Het gebed is daarom onmisbaar voor ze. Naast gebed kunnen ze onze financiële steun goed gebruiken. Het beschikbare maandelijkse budget is helaas niet meer voldoende voor dit gezin. Zij zoeken meer sponsors om zo gezamenlijk dit mooie werk te dragen.

**U kunt uw gift overmaken op
NL93INGB0000003584 t.n.v.
Stg. Children's Relief, o/v projectnummer
21020 (centencode 12)**

Vacature Oekraïne

Wij zijn op zoek naar nieuwe mensen die voor (gelieve) minimaal 1 jaar mee willen werken op de kinderafdeling van het ziekenhuis in Beregowo (Oekraïne).

De taken die bij deze vacature horen:

- meewerken in de verzorging van de kinderen en de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling;
- ontwikkelen van een goede relatie met het personeel en samen met hen werken aan een verbetering van de situatie van de kinderen;
- opvangen en begeleiden van de deelnemers van de werkvakantie (ca. 4 keer per jaar)
- meewerken aan distributie van hulpgoederen en andere zaken ten dienste van de kinder-afdelingen.

We hopen op continuïteit in zorg voor de baby's in het ziekenhuis van Beregowo en Vinogradiv. Kom jij ons team versterken? Vraag vrijblijvend meer informatie aan via info@childrensrelief.nl

Werkvakanties

Ook in 2016 verzorgt Children's Relief weer werkvakantie waarvoor wij enthousiaste deelnemers zoeken!

Vakantiebijbelclub

Je werkt mee aan een zevendaagse vakantiebijbelclub. Deze club is bedoeld voor (straat) kinderen. Deze kansarme kinderen kunnen nooit op vakantie. In deze week staat een bijbels thema centraal. Jij helpt mee om dat thema op allerlei creatieve manieren uit te werken. Er is er ook veel aandacht voor sport, spel en creatieve activiteiten. Iedere dag worden er warme maaltijden verstrekt; iets wat niet vanzelfsprekend is voor deze kinderen. Zo wordt de vakantiebijbelclub een feestweek waar de kinderen het hele jaar naar uit kijken. Deze reis vindt plaats van 9 t/m 19 juli en kost € 900,-.

Ziekenhuisreizen

Samen met je reisgenoten, en de (Nederlandse) projectmedewerkers, werk je mee aan de dagelijkse verzorging en ontwikkeling van de baby's op de kinderafdeling. Dit houdt in: persoonlijke aandacht, flesje geven, verschonen, badderen, knuffelen en spelen. Je werkt 5 dagen per week, ca. 6 uur per dag. Naast deze werkzaamheden bieden wij je de gelegenheid andere projecten van Children's Relief te bezoeken en worden er (culturele) teamactiviteiten georganiseerd. Op zondag bezoek je een (zigeuner)kerk met indien mogelijk vertaling.

Meerdere malen per jaar wordt deze reis georganiseerd (juli, augustus, oktober en december). De reiskosten zijn wisselend van € 900 tot € 1.000,-.

Wil je meer informatie ontvangen? Neem contact op met bianca@childrensrelief.nl of 0180-521966

Redactie:
Olga van Laviere
Bianca Richter



E-mail en website
info@childrensrelief.nl
www.childrensrelief.nl

Kamer van Koophandel
Regio Rotterdam,
Nr. 24416473

Giften/legaten
IBAN: NL93INGB0000003584
BIC (Swift) Code: INGBNL2A
NL38RABO0133376699
BIC (Swift) Code: RABONL2U
t.n.v. Stg. Children's Relief
Krimpen aan de Lek
ANBI erkend

Children's Relief is verbonden met OostEuropa Zending



Voor speedcontact:
Olga 06-30314033

Adres
Postbus 2026, 2930 AA Krimpen aan de Lek
Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek
Telefoon (00 31) 0180 - 52 19 66
Fax (00 31) 0180 - 52 25 24