



Leven in de duisternis

Reis Casa Lumina 2018

Natuurlijk had ik me van tevoren een voorstelling gemaakt van de reis naar Casa Lumina in Oradea. Van het land, de dorpen, huizen, mensen, Casa Lumina. Ik keek ernaar uit om na jarenlang alle verhalen te hebben gehoord van de groepen uit Rhoon, nu het ook zelf te mogen gaan ervaren. Maar waar je je niet op voor kunt bereiden is het gevoel dat je vanaf het begin daar ervaart: het gevoel van thuiskomen terwijl je daar nog nooit bent geweest. Wat een warmte en liefde en oprechte blijdschap van de mensen elkaar weer te zien. Allemaal met hetzelfde doel: een licht voor elkaar te zijn en de kinderen met hun ouders te willen helpen in hun moeilijke situatie.

Het licht ontbrak letterlijk en figuurlijk bij ons eerste gezinsbezoek aan een aan alcohol verslaafde vader met zijn zoon David van 7 jaar. Wij liepen een trapje af, een donkere, muffe woning met 2 ruimtes in. Het was eigenlijk meer een kelder met alleen een klein hoog raam. Helaas is Davids moeder weggegaan. Vader tobt met zijn gezondheid, verslaving en de opvoeding van David. David is een rustige vriendelijke jongen, die erg blij was met het bezoek. Hij droeg vuile kleding en zag wat bleek. Vader vertelde dat er in de omgeving geen andere kinderen wonen om mee te spelen. Wij lieten een levensmiddelenpakket achter. Wij waren ontdaan na het bezoek. Op de terugweg vertelde Emma, die in Casa Lumina werkt, dat zijn vader hem zelden uit school naar Casa Lumina brengt voor huiswerkbegeleiding.

Wat waren we blij dat David diezelfde middag op eens wel verscheen, in schone kleding! Hij was vrolijk, speelde met de andere kinderen en deed mee aan de activiteiten. Wat zou het heerlijk zijn als hij nu vaker zal komen. Wij zijn blij dat Casa Lumina vader en zoon helpt in hun moeilijke thuissituatie.

Naast de gezinsbezoeken en activiteiten met de kinderen in Casa Lumina, was er op

zondagochtend een kerkdienst in Casa Lumina. Cristi, die hier de leiding heeft, sprak over Jezus als Licht van de wereld. Hoogtepunt voor de kinderen was het dagje uit: met de kleuters gingen we in de ochtend naar de dierentuin en in de middag met de scholieren naar de bioscoop. Tussendoor aten wij bij Mc Donalds. Dingen die voor ons in Nederland zo normaal lijken, maar heel bijzonder zijn voor de kinderen daar. Zij genoten dan ook zichtbaar en de juf vertelde dat zij hier het hele jaar nog over napraten.

Dit was een impressie van een indrukwekkende reis en de ontmoetingen bij de gezinnen. Ieder gezin met hun eigen verhaal. Soms ook families bij wie het op het eerste gezicht lijkt of zij de boel aardig op de rails hebben gekregen. Maar in de gesprekken blijkt dan dat er toch veel zorgen en noden zijn. In dit alles mag Casa Lumina een licht zijn, waar zij een houvast mogen vinden. Met Gods hulp en Jezus Christus als voorbeeld zetten de medewerkers zich hier met hart en ziel voor in. Het was heel inspirerend om dit te mogen zien en voelen!

Namens de groep van 16 reizigers uit Rhoon,
Karin van Dijk

Wilt u Casa Lumina ondersteunen met dit geweldige werk? Dat kan! Maak uw gift over naar NL93INGB0000003584 t.n.v. Stg. Children's Relief o.v.v Casa Lumina (centencode 03)

Persoonlijk



Jantine Tromp

De Eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen
Deuteronomium 33:27 (NBG vertaling)

Een Woning, Onze Toevlucht

Thuis kan ik enorm genieten als onze kinderen hun tekenspullen pakken en heerlijk gaan tekenen. Onlangs tekende onze zoon voor oma's verjaardag een huis. Hij tekende het huis na uit een boek over Hebreeuwse letters. In het Hebreeuws betekent huis: Beth. Zelfs de vorm van de letter lijkt op een huis (wel een open huis). In de Bijbel zijn veel teksten die gaan over huis of woning. Een huis is een plek om te wonen. Het is een plek waar je op mag groeien, geborgenheid vindt en jezelf mag zijn. Het is ook een schuilplaats. Helaas is dit in deze gebroken wereld voor veel kinderen en hun ouders (ook in onze projecten) geen realiteit. Mozes was jarenlang in de woestijn. Hij schrijft dat God hem tot een woning was. Hij was zijn toevlucht. Zo wil God ook nu voor ons zijn, waar je je ook bevindt. Zijn Eeuwige armen zijn altijd om ons heen. Dit is waar en zeker, net zoals het huis waar wij in wonen.

Ons hart wordt ook wel eens vergeleken met een huis. Het is Gods diepe verlangen dat wij de deuren van ons hart voor Hem openzetten zodat Hij ons kan vervullen met Zijn diepe liefde zodat wij tot onze bestemming komen met het mooie plan wat Hij voor ons leven heeft.

Als laatste wil ik eindigen met de rijke woorden die Jezus sprak tot Zijn discipelen. Ze staan in Johannes 14: 23: Indien iemand Mij liefheeft, zal Hij mijn Woorden bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen!

Welkom op de
ZENDINGS DAG van
OOSTEUROPA ZENDING

ZATERDAG 2 JUNI 2018!

Telefoon: 0180 521 966

Opgeven per e-mail: info@oosteuropazending.com

U kunt helpen

We zijn dankbaar voor de buitengewone inspanningen van veel donateurs om onze projecten te ondersteunen. Door de bezuinigen helaas ook op wervingskosten, slagen we er niet in voldoende donateurs te vinden om de teruglopende inkomsten te compenseren.

De financiële nood is voor de hieronder genoemde projecten op dit moment heel hoog. Om de lopende kosten voor de projecten te kunnen voldoen is er acuut 10.000 euro extra nodig.

Dit geldt voor de volgende projecten:

Casa Lumina in Roemenië, projectnummer 21110
Jeugwerk Beregowo (Viki) in Oekraïne, projectnummer 21515
Kleuterschool Vuurvliegje in Roemenië, projectnummer 21202
Familiehuis in Oekraïne, projectnummer 21514

Uw extra gift is welkom op NL93INGB0000003584 t.n.v. Stg. Children's Relief ovv het projectnummer van uw keuze.

Wilt u ook een kind uit Casa Lumina "adopter"??



Graag willen wij u voorstellen aan Tomas.

Zoals u hebt kunnen lezen, was er begin mei een groep in Casa Lumina. Wat waren de kleuterklaskinderen enthousiast toen ze de Nederlandse groep zagen! Wat een plezier en lol hadden ze met het spelletjes doen en al gauw werden de eerste knuffels uitgedeeld aan de Nederlanders. Toch waren er ook kinderen die op een afstand bleven kijken. Zo ook Tomas. Samen

met zijn tweelingzus Alesia komt hij sinds het begin van dit schooljaar naar de kleuterschool. Voor hun neefje Cristian is het al het tweede jaar. De tweeling is opvallend rustiger dan de rest van de kinderen. Omdat moeder niet voor de kinderen kan zorgen, wonen ze bij oma. Hier krijgen ze helaas niet genoeg gezonde voeding, waardoor ze erg wit en mager zijn. Graag vragen wij u gebed voor deze kinderen. Ook is er de mogelijkheid hen financieel te adopteren zodat ze kunnen blijven komen in Casa Lumina. Voor meer informatie over het Adoptieplan kunt u mailen naar: info@childrensrelief.nl

Of wilt u Casa Lumina ondersteunen door middel van een gift voor een van de kinderen? Dat kan! Maak uw gift over naar NL93INGB0000003584 t.n.v. Stg. Children's Relief ovv Casa Lumina (centencode 03)

God zorgt



In Beregowo, Oekraïne, is onze collega Viki druk bezig met de voorbereidingen van twee Bijbelvakantie weken die in het zigeunerkamp Janoshi gehouden zullen worden. Het thema van de week zal zijn: "God zorgt voor kinderen die verdrietig zijn". Helaas is er best veel verdriet onder de zigeuner kinderen. Ze wonen afgezonderd van andere Oekraïense kinderen en voelen zich vaak afgewezen.

De Bijbelverhalen van Jesta, Samuel, Petrus en Matteüs zullen op hun niveau worden uitgelegd. Ook worden er creatieve activiteiten met de kinderen gedaan. Ze genieten enorm van het knutselen en een kleurplaat kleuren. Allemaal dingen die ze thuis niet kunnen doen omdat hun ouders geen geld hebben dit voor hen te kopen.

Momenteel zijn er 25 kinderen in de jongste groep, 19 kinderen in de middelste groep en 14 kinderen in de oudste groep.

We hopen en bidden dat de kinderen volop mogen genieten en de Here Jezus mogen leren kennen en zullen beseffen dat Hij van hen houdt. Of ze nu thuis zijn of elders Hij is altijd bij ze en wil in hun hart wonen en ze helpen met hun verdriet.

Laten we ook bidden voor Viki, zij werkt met hart en ziel voor deze vaak afgewezen kinderen. Dat zij vervuld mag zijn van Zijn liefde en mag weten dat Zijn Eeuwige armen om haar heen zijn.

Om Viki en dit mooie werk te ondersteunen kunt u uw gift overmaken naar NL93INGB0000003584 t.n.v. Stg. Children's Relief ovv werk Viki (centencode 02)

Werkvakantie ziekenhuis iets voor jou?

In april gingen 6 enthousiaste dames met een afgeladen busje vol hulpgoederen op reis naar het ziekenhuis in Vinogradiv, Oekraïne. Wat werd er uitgekeken naar het einddoel van deze reis: 18 baby's en kleine kinderen om te verzorgen en liefde te geven! Heleen vertelt: "Het was zo goed om daar te zijn. De kinderen te verzorgen, te knuffelen en vast te houden. Er was een jongetje van 1 jaar met een hartgebrek. Het was verdrietig te merken dat hij niet lekker in zijn vel zat. Ook was er een meisje van 5 maanden met het gewicht van een pasgeboren baby."

Wij zijn God dankbaar dat alles zo goed is gegaan en voor de liefde van God die deze dames hebben uitgedragen.

Wil jij net als Heleen mee op reis om in het ziekenhuis de baby's te verzorgen en liefde te geven? Dat kan nog! Er is nog plaats voor onze zomer- en najaarsreis!

Voor meer info, mail naar: Info@childrensrelief.nl

Redactie:
Team Children's Relief



E-mail en website
info@childrensrelief.nl
www.childrensrelief.nl

f Stichting Children's Relief

Kamer van Koophandel
Regio Rotterdam,
Nr. 24416473

Giften/legaten
IBAN: NL93INGB0000003584
BIC (Swift) Code: INGBNL2A
NL38RABO0133376699
BIC (Swift) Code: RABONL2U
t.n.v. Stg. Children's Relief
Krimpen aan de Lek
ANBI erkend

Children's Relief is verbonden met OostEuropa Zending



Voor spoedcontact:
Olga 06-30314033

Adres

Postbus 2026, 2930 AA Krimpen aan de Lek
Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen aan de Lek
Telefoon (00 31) 0180 - 52 19 66
Fax (00 31) 0180 - 52 25 24