



Column

Jantine Tromp

O Here, Mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder. Mijn God, de Rots, bij wie ik schuil. (2 Samuël 22:2)

Op onze nieuwjaarsreceptie werden we bemoedigd door de boodschap van broeder Herbold uit o.a. 2 Samuël 22. In veel psalmen vind je terug dat God onze Rots is. Het wordt gebruikt voor verschillende omstandigheden: voor moeilijke tijden en ook als lofprijzing voor wie God is.

David sprak tot de Here de woorden van dit lied op de dag dat God hem had verlost van zijn vijanden. Prachtig hoe hij God noemt: Mijn steenrots, Mijn vesting en mijn bevrijder. Deze woorden zijn beelden van God, van wie Hij is.

Hij noemt God: Mijn steenrots. In het Hebreeuws is Rots: Tsur. Het betekent: vastheid, onwrikbaar en sterkte. Het getuigt dus van Gods sterkte. Hij zal nooit wankelen, nooit bezwijken! David riep in zijn nood tot God. En God hoorde hem en verloste hem. Zo mogen wij ook in 2020 onze toevlucht nemen tot God. God wil ook onze Rots zijn. Het is ons gebed voor de zendingswerkers in het veld en voor alle kinderen en ouders in de projecten, dat zij hun vertrouwen stellen op God en zullen ervaren dat Hij hun Rots is, Hun bevrijder en een veilige schuilplaats.

In de Bijbel staat dat kinderen een geschenk van God zijn.

Wij willen in deze editie kinderen uit de verschillende projecten aan u voorstellen: allemaal kanjers in moeilijke omstandigheden die geholpen worden in één van de projecten. Laten wij de kinderen tot zegen zijn en helpen waar wij kunnen!

Lacramioara Voinescu, onderwijzeres, Het Vuurvliegje vertelt:

Kleuterschool Slobozia: Een warme plek

De kinderen houden van de kleuterschool omdat het een warme plek is, vol genegenheid. Het merendeel van de kinderen komt uit arme, ongeschoolde gezinnen, waar door de zorg voor het dagelijks voedsel, geen tijd en aandacht voor hen is.

De ouders houden van hun kinderen, maar hebben geen tijd om met hen door te brengen. Op de kleuterschool zijn ze verbaasd over de reinheid, het speelgoed, de kleurpotloden. Er zijn kinderen die niet willen stoppen met kleuren, dit is het eerste wat ze vragen als ze binnenkomen!

Kanjers: Alberto en Denis

Alberto en Denis komen uit een jong gezin: Moeder Maria is nog maar twintig. Zij zorgt voor de kinderen en de dieren, doet de huishouding en hakt het hout maar als ze dat niet naar tevredenheid doet, slaat haar man haar in het bijzijn van de kinderen met een zweep.

Alberto is hierdoor erg aangedaan. Hij en Denis wilden niet op de kleuterschool blijven, ze huilden en bleven op de gang staan. Ze wilden ook niet dat andere kinderen in hun buurt kwamen. Ze wilden niet meedoen aan het programma, alleen spelen. Maar dat ging er hard aan toe: alle autootjes hadden bandenpech door hun toedoen. Nu komen Alberto en Denis met plezier naar de kleuterschool en zijn de laatsten die weggaan! Denis ontwikkelt zich goed. Elke opdracht voert hij naar tevredenheid uit!

Van Alberto werd gedacht dat hij amper een potlood vast zou kunnen houden, maar hij kleurt nu mooi en maakt zijn werkjes af. Op dit moment wordt er met Alberto gewerkt aan het nagelbijten. Hij kauwt zijn nagels af

tot bloedens toe en huilt vervolgens van de pijn. Zijn moeder wist niet eens dat hij deze gewoonte had. Ondanks dat ze veel tekort komen, zijn het vrolijke kinderen die zich in snel tempo goed ontwikkeld hebben. Maar helaas ontbreekt het hen nog aan veel dingen. Ze dragen sinds september steeds hetzelfde trainingspakje, ze komen op gymmen waarvan de zolen kapot zijn en waarin hun moeder een stuk karton gestopt heeft zodat ze geen natte voeten krijgen. Ze zijn arm maar schoon. Ze wonen in een huisje dat ze zelf hebben gebouwd, met 2 kamers van 3 bij 4 meter. Een kamer is momenteel klaar en daar wonen ze met elkaar.

Dit schooljaar zijn er voor de kleuterschool nieuwe kleurpotloden gekocht omdat de oude kleurpotloden nog maar 5 cm lang waren. De oude zijn aan de kinderen mee naar huis gegeven, Denis kuste ze van blijdschap!

Met Kerst werden er als cadeau voor de meisjes poppen gekocht en voor de jongens auto's. Ze waren er heel blij mee omdat thuis speelgoed ontbreekt. Ook was iedereen blij met de tas levensmiddelen die ze kregen. Naast de basislevensmiddelen was de pot chocopasta het onderwerp van gesprek bij alle kinderen!

Graag vragen wij u gebed voor Lacramioara. Ze krijgt fysiotherapie voor haar rugproblemen.

U kunt sponsor worden of een gift overmaken

naar: NL93 INGB 0000 00 3584

t.n.v. St. Children's Relief

o.v.v. Kleuterschool Slobozia (centencode 04)



Emma Dragan (coördinator dagcentrum van Casa Lumina) schrijft:

Casa Lumina: Huis van licht en hoop

Kanjers: Andrei-Mihai en Arabella Kovacs

Andrei en Arabella komen graag naar Casa Lumina. Andrei zit op de kleuterschool van Casa Lumina. Andrei is verlegen en teruggetrokken. Hij heeft er steeds behoefte aan om bemoedigd te worden en een beetje te worden verwend. Hij vindt het heerlijk om met allerlei speelgoed te spelen, vooral met Lego en Duplo. Ook puzzels maken, vindt hij leuk en hij is er heel goed in. Thuis is



er praktisch geen speelgoed, omdat zijn ouders zich dit niet kunnen permitteren. Ook vind hij het leuk met andere kinderen te spelen.

Zijn zusje Arabella is 9 jaar oud. Ze is erg verlegen. Dit jaar ging ze voor het eerst naar de lagere school en dit was erg moeilijk voor haar. De nieuwe omgeving met nieuwe regels was lastig. Gelukkig gaat het langzaam beter. Ze vindt het leuk om te verven en te tekenen en lol te maken met de andere kinderen. Gelukkig zijn allebei de kinderen gezond. Ze zijn arm en wonen in een sociale woning met maar één kleine kamer. Vader werkt en moeder is thuis om voor de kinderen te zorgen. Moeder is doof en kan niet praten. De ouders zijn betrokken bij de scholing van de kinderen. Helaas wordt Arabella op school gepest omdat ze zo arm zijn.

Het team van Casa Lumina wil door de programma's heen, graag met Gods hulp deze kinderen en hun ouders begeleiden. Graag vertel ik (Emma) de kinderen over wie God is en wat Hij voor hen kan en wil betekenen.

U kunt sponsor worden of een gift overmaken

naar: NL93 INGB 0000 00 3584

t.n.v. St. Children's Relief

o.v.v. Casa Lumina (centencode 03)

Het Arendsnest: Een veilige plek

Voor zoveel kinderen is het Arendsnest al bijna 17 jaar een waar toevluchtsoord. Het is een plek waar ze veilig zijn, net als in een nest, bedekt onder de vleugels van Gods liefde.

Wij zijn dankbaar voor de programma's: Er is een dagprogramma, huiswerkbegeleiding en een dag- en nachtopvang. De kinderen die de programma's bijwonen, hebben een moeilijke achtergrond. Vanwege deze achtergrond hebben ze vaak psychische stoornissen. Daarom heeft elk kind een andere manier van benadering nodig.

Wij stellen graag enkele kinderen uit de dag- en nachtopvang aan u voor:



Kanjer: Sergei

Sergei was 11 jaar oud toen zijn moeder vermoord werd door een familielid die aan drugs verslaafd is. Zijn vader (analfabeet) voelt zich niet verantwoordelijk voor Sergei. Hij kan niet voor hem zorgen. Hij

is ook verslaafd. Sergei had geen plek om te wonen. Waar kon hij naartoe?

Kanjer: Andrei

Andrei is nu 11 jaar en werd op jonge leeftijd verlaten door zijn moeder. Hij weet niet wie zijn vader is. Hij is toen opgevangen door zijn oma, die zijn voorged werd. Helaas is zij overleden en kreeg opa de voorged maar hij kon niet voor Andrei zorgen. Wie kan er dan voor je zorgen?



Kanjer: Viktor

Viktor, 11 jaar oud, woonde bij zijn moeder die voor hem en de twee andere kinderen zorgde.

Vader is er niet. Ze wonen in zeer moeilijke woonomstandigheden en hebben geen gas of elektriciteit omdat ze de rekeningen niet kunnen betalen. Moeder probeert wel voor de kinderen te zorgen maar vanwege allerlei relaties met mannen geeft dat problemen. Waar kun je dan naartoe?

Het team van het Arendsnest stond liefdevol klaar om deze jongens op te vangen. Alle drie de jongens wonen nu alweer ruim een jaar in het Arendsnest. Wilt u bidden voor het team: Ira, Krisztián en Andrea? Soms voelen ze zich machteloos maar dan vertrouwen ze op God. Dankbaar zijn ze te ervaren dat het Arendsnest een instrument is in Zijn Handen!

Het mooie werk in het Arendsnest is afhankelijk van giften. Door de inflatie stijgen de kosten.

U kunt sponsor worden of een gift overmaken

naar NL93 INGB 0000 00 3584

t.n.v. St. Children's Relief, o.v.v. Het Arendsnest
(centencode 06)