

Column

Gerrit Wiersema

Hoop op God, Want ik zal Hem nog loven; mijn Verlosser en mijn God!

Psalm 42: 12b

Ik moet bekennen dat als kind het wekelijkse Psalmversje opzeggen niet mijn hobby was. Zingen kan ik niet goed en vaak moest dat ook nog voor in de klas bij de meester of juf. Nu een kleine 30 jaar later ben ik er juist heel erg blij mee dat dit toen 'moest'. Psalm 42 was altijd een van mijn favorieten.

Het rotsvaste vertrouwen van de Psalmist, ondanks moeilijke tijden is zeer inspirerend en ook heel erg van toepassing op het hier en nu.

Het afgelopen jaar is voor iedereen zwaar geweest. Waar de lockdowns vooral bedoeld waren om de ouderen en zieken te beschermen, heeft dit een zeer averechts effect gehad op een andere groep: De jongeren en de kinderen. De lockdowns zijn zeer zwaar geweest voor de kinderen die wij mogen helpen.

Waar de overheid de mensen oproept om zich vooral te laten vaccineren, weten wij ook dat wij veilig zijn in Gods handen. Het verlies van dierbaren is pijnlijk. Afgelopen nacht is de oma van mijn vrouw overleden. Op deze momenten word je weer bepaald bij de eindigheid van ons leven. Of zoals de Bijbel dit zo mooi zegt, de aardse tent waarin wij wonen.

De Psalmist spreekt hier ook profetisch over de Verlosser. God Zelf, die de zonde van de mensheid op Zich nam. U krijgt dit blad waarschijnlijk net na Pasen op uw mat. De Psalmist schreef 1000 jaar voor Jezus' verlossende werk over de Verlosser. Wij leven nu 2000 jaar na Zijn offer voor ons. Hoe zwaar het leven nu mag zijn, wij mogen een vast vertrouwen hebben dat dit slechts tijdelijk is. Kom spoedig Heer, Kom spoedig!

Lacramioara Voinescu (onderwijzeres Kleuterschool Slobozia, Roemenië) schrijft:

Overwinnen met Gods hulp

De pandemie was een lange, moeilijke periode waarin de kinderen thuis moesten blijven. Wij, als leerkrachten maakten werkbladen, instrueerden de ouders die op hun beurt met de kinderen werkten (en dat was niet gemakkelijk). Uiteindelijk is de kleuterschool toch weer begonnen! Dit is inmiddels al de 9e week. Het was een emotioneel begin. De kinderen waren heel enthousiast evenals de ouders.

Ik ben verbaasd om te zien dat deze periode van thuiszitten ook een positief effect heeft gehad: de kinderen die niet zo gemotiveerd waren, werken nu met plezier zelfs wanneer ze op moeten ruimen! De afgelopen weken zijn we begonnen met het geven van gerichte hulp om problemen op het gebied van taal en rekenen te verhelpen, omdat een test uitwees dat 60% van de kinderen achterliep. Dit programma voer ik ook met de ouders uit. Dagelijks informeer ik hen over wat we gedaan hebben, wat de kinderen moeten doen en hoe de ouders kunnen helpen.

Ook ben ik erg blij dat er winst is geboekt op sociaal-emotioneel gebied. Vasilică kon niet zelfstandig naar de wc, water drinken, eten, spelen of praten. Hij stond alleen te kijken hoe de andere kinderen speelden. Nu is Vasilică voorzichtig begonnen met spelen. Vandaag speelde hij met een pluche eekhoortje: hij gooide het in de lucht en was verrukt hoe het op de grond landde. Ook is zijn emphatisch vermogen verder ontwikkeld. Hij speelt nu met Antonia en Marta, twee bijzondere meisjes, die hem in hun spel uitnodigen. Hij praat nu zelfs een beetje: hij zag een huilend kind dat was gevallen en zei tegen mij "huilt, huilt". Voor hem is dit een hele vooruitgang. Vasilică is vooral door een doofstomme oma opgevoed. Zijn vader is alcoholist en moeder verlaat geregeld (maandenlang) haar gezin voor allerlei mannen.

Tot nu toe hadden we kinderen die vrijwel allemaal dezelfde achtergrond hadden. Dit jaar hebben we ook kinderen die uit gezinnen met een hoog niveau komen. De ouders weten wat ze willen (al deze ouders zijn voormalige leerlingen van onze kleuterschool). Daarnaast hebben we kinderen die uit (zeer) sociaal-arme gezinnen komen. Kinderen die we nog moeten leren praten, eten, spelen en die voor het eerst een potlood vasthouden.

Ik dank God dat het me lukt een goede juf voor de kinderen te zijn en daarnaast de taken van moeder in mijn gezin te vervullen. Het is niet gemakkelijk omdat er in deze periode van de pandemie veel beperkingen en regels zijn die veel tijd vragen en zoveel extra onkosten met zich meebrengen dat ik me afvraag of we dit financieel aankunnen. Maar al met al voelen we ons overwinnaars door Gods hulp en ben ik dankbaar voor de kinderen die ik mag vormen en helpen zich te ontwikkelen.

Giftverwijzing: Uw gift voor de kleuterschool is meer dan welkom op: NL93 INGB 0000 00 3584
t.n.v. St. Children's Relief
o.v.v. Kleuterschool Slobozia (centencode 02)



Andrea Beres (medewerkster Arendsnest, Oekraïne) schrijft:

Arendsnest – Veilige plek

In de 24-uurs opvang wonen nu 7 meisjes en 2 jongens. 3 zusjes: Viktoria (10 jaar), Alexandra (7 jaar) en Krisztina (6 jaar) vonden een veilige plek in het Arendsnest in december. Hun thuissituatie was zo slecht dat de sociale dienst heeft gevraagd of ze in het Arendsnest konden wonen.

Vanwege de Covid maatregelen zijn alle kinderen meer thuis dan op school. Dit geeft veel meer werk voor de medewerkers. De kinderen krijgen online-les en daardoor hebben de kinderen meer individuele hulp nodig. Het is moeilijk voor hen om



te leren, ook vanwege het gebrek aan computers. De afgelopen maand is elk kind ziek geworden. Eén jongen had het Covid virus. Door de medicijnen die hij kreeg, ontstonden complicaties, waardoor hij nu nog steeds nierproblemen heeft.

De **dagopvang** ontvangt gedurende de week 30 kinderen. Ze leren uit de Bijbel, spelen spelletjes of doen andere creatieve activiteiten.

De **huiswerkbegeleiding** geeft hulp aan 5 kinderen die elke dag komen om te leren. De kinderen die nog maar net naar school gaan, hebben nog meer onze hulp nodig omdat ze thuis niet kunnen leren. Bijna alle kleine kinderen hebben geen internet thuis om de online lessen te kunnen volgen,

dus het Arendsnest is de enige plek waar ze kunnen leren. Dit is niet de enige reden waarom deze kinderen naar ons toe komen. In het afgelopen jaar hebben veel ouders hun baan verloren en is de financiële situatie nog slechter geworden.

Daarom ontvangen alle kinderen die naar ons komen, eerst een warme maaltijd. Ook is er de gelegenheid om zich te douchen en om hun kleding te wassen. Ze gaan pas weer naar huis als ze ook een avondmaaltijd hebben gehad. Nu het lente wordt, proberen we om zoveel als mogelijk buiten te zijn. Dit jaar hopen we ons speelveld met basketbalkorven af te maken. Ook willen we graag een net over het veld spannen zodat de kinderen vrij met de bal kunnen spelen en de bal niet bij de burelen belandt!

Graag vragen wij u gebed voor het team van het Arendsnest.

*Giftverwijzing: Wilt u meehelpen?
Uw gift is van harte welkom op:
NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children's Relief
o.v.v. Arendsnest (centencode 06)*

Alina Andor (Kleuteronderwijzeres Casa Lumina, Oradea, Roemenië) schrijft:

Jezus zei:

'Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, ik heb de wereld overwonnen.

Deze woorden bemoedigen mij en geven mij kracht als het moeilijk is. We zijn zo dankbaar dat de kleuterschool weer open is. Met een lach op hun gezicht komen de kinderen elke dag naar de kleuterschool. Thuis hebben ze het moeilijk. Ze weten dat de kleuterschool een warme, veilige plek is waar ze leren en spelen en ook dat ze een maaltijd krijgen.



*Giftverwijzing: Wilt u meehelpen?
Uw gift is meer dan welkom op:
NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children's Relief
o.v.v. Casa Lumina (centencode 03)*

Elke week spreek ik met de ouders zodat ze weten hoe het gaat met hun kinderen. Het helpt mij ook om te weten hoe de thuissituatie is, zodat ik het kind nog beter kan begrijpen. In de ochtend komen de kleuters en s' middags komen de scholieren. Ik help ze met de online lessen en hun huiswerk. Veel kinderen vertellen mij dat het zo moeilijk is hun huiswerk thuis te maken vanwege hun

thuissituatie. Ze vertellen mij ook hoe blij ze zijn dat ze hier mogen komen en wij ze helpen en begrijpen. Sommige ouders zijn zo bang voor Corona dat de kinderen niet meer mogen komen. Onze sociale werkster gaat naar deze gezinnen toe om met hen te praten en om hen te vragen of de kinderen toch weer mogen komen. Wilt u met ons meebidden dat de gezinnen hun hoop en vertrouwen op God mogen stellen?

Onze hoop is gericht op God



In onze projecten willen we naast praktische hulp dit ook meegeven: Er is hoop! Temidden van onzekerheid en verwarring willen we graag doorgaan met het brengen van hoop in de levens van kinderen en hun ouders. Wilt u overwegen een kind te sponsoren? We zoeken nog sponsors voor Kleuterschool het Vuurvliegje, Casa Lumina en het Arendsnest. Meer informatie via: info@childrensrelief.nl.

*Ook uw gift is van harte welkom op:
NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children's Relief (o.v.v. het project dat u wilt ondersteunen)*

Colofon



Stichting Children's Relief
is verbonden met
OostEuropa Zending/
Christian Care East West
Postbus 2026, 2930 AA Krimpen a/d Lek
Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen a/d Lek

+31 (0)180 - 52 19 66
info@childrensrelief.nl
www.childrensrelief.nl

KvK: 24416473

[f](#) [i](#) Children's Relief



Giften/legaten

IBAN: NL93 INGB 0000 0035 84 | BIC (Swift) Code: INGBNL2A
IBAN: NL38 RABO 0133 3766 99 | BIC (Swift) Code: RABONL2U

t.n.v. Stichting Children's Relief, Krimpen a/d Lek