

Lăcrămioara Voinescu (kleuteronderwijzeres Slobozia, Roemenië) schrijft:

Kleuterschool Slobozia: Een zegen voor de kinderen

Het schooljaar verloopt met een wisselend aantal kinderen. Door de enorm hoge prijzen van brandhout, gas en elektriciteit zijn veel gezinnen vertrokken naar Engeland waar ze werken als seizoensarbeiders. In de lente komen ze terug en zal de klas weer compleet zijn met 28 leerlingen.

De kinderen zijn blij om te komen omdat er een warme en open sfeer is. Ik ben dankbaar dat ik ze dagelijks kan vertellen over de goedheid van God. De meeste lessen op de kleuterschool worden ingeleid met een Bijbelverhaal en

christelijke liedjes. Recent hebben we het Bijbelboek Genesis behandeld. De kinderen leerden dat de zon, sterren, het land, planten en dieren een geschenk van God, onze Vader zijn. Dit hebben we gecombineerd met de lessen uit het schoolprogramma over planten, dag en een nacht, etc. De lessenreeks werd afgesloten met het maken van een pizza, gemaakt van groente (plantensoort), vlees en kaas (dierlijke producten) en ze hebben God gedankt voor alle goede gaven.

Omdat er thuis door de ouders niets met de kinderen wordt ondernomen, zijn de kinderen blij met elke activiteit. Hun ouders zijn zich niet bewust van het belang samen tijd door te brengen. Ik heb ontdekt dat geen enkel kind zijn achternaam kent of adresgegevens. Daarom heb ik een weekproject ontwikkeld over ons land, onze naam, onze gewoontes en tradities. Ze hebben geleerd over één van onze zigeunertradities om lemen vazen te maken en te verkopen in andere dorpen.

Ik wil u graag vertellen over sommige kinderen: Vasilica komt graag naar school. Zijn vader

heeft alcoholproblemen en praat lelijk tegen hem. Zijn oma voedt hem op. De school is een zegen voor hem. Hij is sterk gegroeid in zijn sociale ontwikkeling sinds hij hier is. Het is mooi om te zien dat hij vrienden is met Darius. Eerst durfde hij niet buiten te spelen maar met Darius wel. De twee jongens helpen elkaar. Het is hartverwarmend om dit te zien.

Ook zijn er twee jongetjes, Israel en Adonis, die speciale hulp en zorg nodig hebben omdat ze autisme hebben. Voor de ouders van Israel was het een wonder dat ze na 18 jaar hem hebben gekregen maar het is erg moeilijk voor ze om met deze situatie om te gaan. Ik ben blij dat ik ze mag helpen.

Als laatste wil ik u vertellen over Alexandru. Hij is een slimme jongen die jaren geleden ook op de kleuterschool gezeten heeft. Inmiddels bezoekt hij het lyceum in de stad Iași. Om op tijd op school te zijn, staat hij 's ochtends om 5 uur op en komt rond 17.00 uur weer thuis. Zijn ouders zijn erg arm en hebben mij om hulp gevraagd voor de maandelijkse reiskosten van € 85. Graag zouden wij dit gezin willen helpen. Deze ouders gaan niet naar Engeland maar blijven in Slobozia zodat hun kinderen naar school kunnen. Zijn broertje zit ook op de kleuterschool.

Hartelijk dank voor uw onmisbare steun voor de kleuterschool. Dankzij uw hulp kunnen we een zegen van God zijn voor de kinderen en hun ouders.

Uw gift is van harte welkom op:
NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children's Relief
o.v.v. Kleuterschool Slobozia (centencode 02)



Dana Simonescu (Pleegzorg Rupea, Roemenië) schrijft:

Ik (Jezus) geef jullie een nieuw gebod: Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.

Joh. 13:34

God heeft ons kinderen toevertrouwd, die niet wisten wat leven in een gezin was, kinderen die alleen en bang waren voor wat er met hen zou gebeuren.

Het is een voorrecht dat God ons hiervoor uitgekozen heeft om ze te begeleiden. Ik denk vaak na over de erfenis die ik zou willen achterlaten. Schatten op aarde hoeft ik niet te verzamelen. Mijn grootste verlangen is, om Gods liefde te verspreiden in alles wat ik zeg of doe. Dat Gods liefde mijn erfenis zal zijn. Dat we ons hart, geest en ziel met Gods liefde zullen voeden en ons laten leiden door Hem zodat we steeds meer Zijn liefde zullen gaan uitdelen aan iedereen die God op ons pad brengt.

Gebed: *Vader God, maak mij Uw dienaar en geef mij de kracht om lief te hebben, te vergeven en te helpen. Vergroot mijn geloof en vermeerder mijn liefde. Help mij om te leven volgens Uw wil. Amen.*



Arendsnest, Beregowo, Oekraïne

Hoe gaat het in het Arendsnest?

Het is een groot probleem dat er al maanden maar een paar uur op een dag elektriciteit is. Dat maakt het er niet makkelijker op voor het team. Gelukkig is het een zachte winter tot nu toe. Het team is dankbaar dat ze ondanks alles toch door kunnen gaan met het programma voor de dagopvang en de 24-uurs opvang.

Op de dagopvang komen 3x in de week 12 kinderen. Al deze kinderen komen uit 6 verschillende families die dicht bij elkaar in een soort hofje leven. Deze kinderen krijgen ook huiswerkbegeleiding. Als het mogelijk is, worden de gezinnen ook geholpen met voedsel.

In de 24-uurs opvang wonen 2 jongens en 3 meisjes. Één van deze meisjes is Alexandra (10 jaar). Ze heeft astigmatisme. Het is een probleem met haar ogen waardoor ze ondanks haar bril, wazig ziet (zowel dichtbij als ver weg). Dit kan verholpen worden met een operatie. Daarvoor zal ze naar het ziekenhuis in Mukachevo gaan. Eerder werden ook al doktersbezoeken gedaan maar corona en de oorlog hebben de operatie vertraagd. Het team hoopt nu dat de operatie binnenkort kan plaatsvinden. De kosten voor de operatie zijn € 500. Mogen wij vragen om uw hulp?



Uw gift is van harte welkom op:
 NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children's Relief
 o.v.v. (centencode 06)

Cerasela Ciordas (maatschappelijk werkster) vertelt:

Casa Lumina: Oradea, Roemenië

Gebed is belangrijk voor ons

en we danken u dat u ons draagt in uw gebeden. De laatste tijd merken we dat de kinderen die naar ons programma komen, gauw geprikkeld zijn. Ook zien we dat zij moeite hebben met leren. Sommige kinderen willen hierdoor niet meer naar school omdat ze zich hiervoor schamen. We

vragen uw gebed hiervoor. Ook voor ons als team, dat we gezond zullen blijven en Gods liefde en wijsheid blijven ontvangen om de kinderen en families te helpen.

Wij zijn dankbaar voor uw financiële steun voor brandhout voor de gezinnen. Het bedrag dat wij kregen hebben wij verdeeld onder de armste gezinnen. Hierdoor kon er voorzien worden voor een paar maanden voor brandhout. Nu zijn de laatste maanden van de winter aangebroken maar er is geen geld meer voor brandhout. Graag zouden wij deze gezinnen nog een keer willen helpen. Benodigd



bedrag: € 400 per familie. Mogen wij u nog een keer om hulp vragen voor de laatste loodjes van de winter? Alle kleine beetje helpen!

Uw gift is van harte welkom op:
 NL93 INGB 0000 00 3584 t.n.v. St. Children's Relief
 o.v.v. Brandhout gezinnen Casa Lumina
 (centencode 03)

Colofon



Stichting Children's Relief
 is verbonden met
 OostEuropa Zending/
 Christian Care East West

Correspondentie adres:
 Postbus 2026, 2930 AA Krimpen a/d Lek

+31 (0)180 - 52 19 66
 info@childrensrelief.nl
 www.childrensrelief.nl
 KvK: 24416473

Children's Relief



Giften/legaten

IBAN: NL93 INGB 0000 0035 84 | BIC (Swift) Code: INGBNL2A
 IBAN: NL38 RABO 0133 3766 99 | BIC (Swift) Code: RABONL2U
 t.n.v. Stichting Children's Relief, Krimpen a/d Lek

Bezoekadres: Tiendweg 9, 2931 LC Krimpen a/d Lek