

Graag vragen wij uw aandacht voor deze extra noodbrief. Op dit moment is er € 12.000 extra nodig om het werk van Casa Lumina tot 1 augustus te dragen. Om de kleuterschool en huiswerkbegeleiding in het nieuwe seizoen te kunnen laten starten is nog eens zo'n bedrag nodig. De huidige reguliere support dekt nog maar de helft daarvan. **Help ons a.u.b nu !** Uw speciale gift is van harte welkom op: NL93INGB000003584 t.n.v. Stg. Children's Relief o.v.v. 'Casa Lumina'. Bij vragen bel 06-53883103



Marcus 10:14 (NBG) Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.

Krimpen a/d Lek, 13 juli 2023

Beste vrienden van Children's Relief,

Bij mijn (Matthias) bezoek aan Casa Lumina begin afgelopen juni heb ik verschillende arme gezinnen bezocht en vastgesteld hoe de nood onverminderd groot is... wanneer we daarnaar kijken en tegelijk denken aan de velen die we konden helpen, lijkt het soms een eindeloos gevecht.

Maar de kleuterschool van Casa Lumina werd als een 'Oase in de wildernis' en zo konden we een professioneel team opbouwen en huiswerkbegeleiding realiseren dat met de liefde van Christus door vele regelmatige giften kon worden gedragen. Maar nu is er een noodsituatie gebleken. Per eind juni stelden we vast dat we twee maandbudgetten van 6600 Euro tekortkomen. Hoe lang kunnen we zo nog doorgaan? Dit zijn bange momenten voor alle betrokkenen.

De trouw van onze donateurs is niet in het geding. Maar na een uitputtende oorlogsnood in Oekraïne afgelopen jaar, die nog onverminderd groot is, een enorme aardbevingsschade met veel slachtoffers in Turkije en Syrië en tot overmaat van ramp de onbetaalbare energierekeningen die nu ook in Roemenië voor grote problemen zorgen, is de maat van het menselijk mogelijke bereikt, lijkt het. Want God is altijd tot meer in staat. Na de kindermoord lang geleden in Bethlehem, in de wereld van nu nog veel dramatischer en omvangrijker herhaald, is de uitspraak van Jezus nog meer ernstig te nemen: **laten we kinderen in Oradea niet in de weg staan het Koninkrijk Gods te ontvangen.**

Cristina (manager Casa Lumina) vertelt:

Met Gods hulp hebben we weer een schooljaar doorlopen samen met de 25 kinderen die naar de huiswerkbegeleiding komen. Het was een goed jaar waarin we veel nieuwe dingen hebben geleerd. Als afsluiting hadden we een feestelijke viering. We hadden als thema: het wonder van de natuur. Elk kind had een rol in de sketch. De kinderen waren erg enthousiast hierover. Ook de moeders die meedoen in ons programma bij Casa Lumina hadden hierin een rol. Ze zongen voor ons christelijke liederen en vertelden over hoe mooi God Zijn schepping gemaakt heeft en onze opdracht dat wij er goed voor mogen zorgen. Het was een prachtige dag waar we de komende tijd nog met veel plezier aan zullen denken.



Afsluiting Huiswerkbegeleiding



Vader Flore met
dochter Debora

Cerasela Ciordas (maatschappelijk werkster Casa Lumina) vertelt:

De familie Kovacs is op dit moment een familie die het zwaar te verduren heeft. Vader Flore kampte al geruime tijd met gezondheidsproblemen. De eerste diagnose was 2 tumoren in de lever maar uiteindelijk is er nog 1 die volgens de artsen goed te opereren is. Daarnaast kampt het gezin met een huurachterstand van 650 Euro die we vandaag konden voldoen. Eind juli zal hij geopereerd worden. Hij is behoorlijk aangeslagen al met al. Moeder Ana heeft psychische problemen en komt naar de vrouwenochtenden. Ook de drie meisjes komen naar de huiswerkbegeleiding van Casa Lumina. Het enige dat ze nog hebben, is hun geloof in God, dat ze niet hebben verloren. Dit is een van de vele gezinnen waar Casa Lumina veel voor betekent.

Zonder de liefde en begeleiding van het team van Casa Lumina zou dit gezin er praktisch alleen voor staan. Lees ook door op de achterzijde hoe God aan het werk is in dit parel project onder allerarmsten in Oradea Roemenië.

Casa Lumina (Huis van Licht), Roemenië

Kleuteronderwijzeres Alina vertelt: De kinderen die naar onze kleuterschool gaan, komen uit de armste gezinnen van Oradea. Ouders vinden hier de nodige hulp voor hun kinderen; zonder ons zouden ze vaak niet de mogelijkheid hebben om hun kinderen naar de kleuterschool of school te sturen. Bij ons worden de kinderen geholpen met schoolbenodigdheden en elke dag een warme maaltijd, wat voor veel kinderen de enige goede maaltijd op een dag is. Een maaltijd is nodig omdat de kinderen anders geen concentratie hebben om te leren. De hulp die ze van ons kregen, had een grote impact op de levens van die kinderen die ons reeds verlieten. Ik kan zeggen dat we in veel situaties hun reddingslijn waren, naast de adviezen die ze kregen, maakten ze ook vrienden voor het leven. We trachten hen individueel te ondersteunen en te begrijpen. Het is heel belangrijk dat deze kinderen leren vertrouwen ook als ze in moeilijkheden zijn. Vaak kregen we te horen: **'HET IS GOED DAT JULLIE ER ZIJN'**, en deze woorden moedigden ons aan om hen te blijven helpen.

We hebben kinderen gehad die nu volwassen zijn en hun eigen kinderen bij ons brengen en als ik ze vraag waarom ze voor ons hebben gekozen, is het antwoord dat ze zich hier bij ons 'gerespecteerd' voelden en dit is wat ze ook willen voor hun kinderen.



Moeders zingen van Gods schepping

HOE NU VERDER?

Mimi, die hier links voor de dames staat, is al zeker 30 jaar bij ons en leidt ook nog eens het kinder sponsorprogramma in de regio. Zij heeft wat de Bijbel noemt de titel 'moeder in Israël'. Door een oogziekte kan ze slechts gedeeltelijk zien, maar ze vecht als een leeuw voor de armen.

Sommige noden als hier genoemd, zijn zelfs herkenbaar voor mensen in onze nederlandse samenleving die worstelen om het hoofd boven water te houden en daarom benaderen we u via deze brief met schuchterheid.

Toch beschikken sommigen ook over ruimere middelen en bidden daarbij dagelijks tot God om leiding waaraan zij hun geld en goed zullen

toevertrouwen. Laat u leiden door Hem die zegt: 'Ik ben de Goede Herder.'

Namens het team van Children's Relief en Casa Lumina en de besturen van Fundatia Est Europa en Children's Relief,

Matthias van der Weide en Olga van Lavieren



Graag vragen wij uw gebed voor het team, kinderen en gezinnen van Casa Lumina.
Uw gebed en financiële steun zijn van onschatbare waarde.